

Vespervieringen in de Stille Week 2019



Maandag 15 april tot en met woensdag 17 april, 19.30 uur
Kievietkerk te Wassenaar

Maandagavond 15 april 2019

We komen in stilte de Kievietkerk binnen en nemen zoveel mogelijk naast elkaar plaats

Orgelspel

Stilte en inkeer

Liturg leest het gedicht:

Wat weet een 29-jarige over sterven?

Ik heb het nu een aantal keer gezien
durf erbij te blijven
bij de ander
de vragen
de leegte
het lijden
het loslaten

Zelf sterf ik elke dag een beetje
in mijn angst voor het onbekende
in mijn eigen onbegrijpelijk bestaan
en wat daarbuiten misschien is
of niet...

Waar is mijn geloof op dat moment?

Harm Prins

Lied 459

Overdenking

Stilte

Voorbeden, aansteken van kaarsjes en bij elke gebedsintentie:

Uit lied 547: 'kyrie eleison, wees met ons begaan
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.'

Avondlied 239

Wij verlaten in stilte de kerk

Dinsdagavond 16 april 2019

We komen in stilte de Kievietkerk binnen en nemen zoveel mogelijk naast elkaar plaats

Orgelspel

Stilte en inkeer

Liturg leest het gedicht:

naar Johannes 12: 20-25

Lied van het offer

Stad van jubel, stad van feest,
tempelstad, uw offers, uw gebeden,
onvolkomen zijn ze, zoek uw vrede
toch in Hem die heel maakt en geneest.

Stad vol poorten naar rondom,
waar uw zonen zingend binnen stromen
zie uw priester tot zijn roeping komen,
zie het lam dat naar het altaar komt.

Zij die vragen Hem te zien,
weten zij tot Wie zij zijn genaderd?
Al zijn heerlijkheid heeft Hij genadig
afgelegd, Hij is een knecht die dient.

Want indien het graan niet sterft
wordt het niet tot vrucht vermenigvuldigd.
Wie zijn leven vasthoudt is het schuldig:
zie de mens, verdreven van Gods erf.

Stad, gegrond op heilgebod,
zie uw vloek wordt uit u weggezonden,

zie de priester zelf draagt al uw zonden,
Hij verbloedt en maakt u vol van God.

Inge Lievaart

Lied 650

Overdenking

Stilte

Voorbeden, aansteken van kaarsjes en bij elke gebedsintentie:

Uit lied 547: 'kyrie eleison, wees met ons begaan
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.'

Avondlied 244

We komen in stilte de Kievietkerk binnen en nemen zoveel mogelijk naast elkaar plaats

Orgelspel

Stilte en inkeer

Liturg leest het gedicht:

De weg van de hoop.

Diep in onszelf dragen we hoop:
als dat niet het geval is,
is er geen hoop.

Hoop is de kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet te voorspellen of vooruit te zien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.

Hoop
in deze diepe krachtige betekenis
is niet het zelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme
evenmin overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
afgezien van de afloop,
het resultaat.

Václav Havel

Lied 829

Overdenking

Stilte

Voorbeden, aansteken van kaarsjes en bij elke gebedsintentie:

Uit lied 547: 'kyrie eleison, wees met ons begaan
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.'

Avondlied 265

