

# RAAD VAN KERKEN WASSENAAR



Protestantse  
Kerk  
Gemeente Wassenaar



Evangelie  
Gemeente  
Wassenaar



## ‘Oud en Nieuw’ Oudejaarsdienst 2018

Dorpskerk Wassenaar

**Muziek:** Chr. W. Gluck – Dance of the Blessed. Spirits

**Woord van welkom** door Jan Bruinsma, voorzitter Raad van Kerken  
**Openingslied:** God heeft het eerste woord (LB 513, GvL 446)

1. God heeft het eer - ste woord.  
Hij heeft in den be - gin - ne  
het licht doen o - ver - win - nen,  
Hij spreekt nog al - tijd voort.

The image shows a musical score for a four-part setting of the opening song. It consists of four staves of music in 2/2 time, with lyrics written below each staff. The lyrics are: '1. God heeft het eer - ste woord. Hij heeft in den be - gin - ne het licht doen o - ver - win - nen, Hij spreekt nog al - tijd voort.'

God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen,  
riep Hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide,  
wordt aan het eind der tijden in heel zijn rijk gehoord.

God staat aan het begin en Hij komt aan het einde.  
Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.

**Votum en groet** door ds. Jilles de Klerk

**Inkeer Stilte**

**Kyriegebed** door ds. Jilles de Klerk

**Glorialied:** Eer zij God in onze dagen (LB 487, GvL 436)

Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd.

Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit.

Gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader en die onze koning is.

Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is.

Gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs,  
geef in onze levensdagen peis en vreê, kyrieleis.  
Gloria in excelsis Deo.

**Bijbellesing:** 1 Thessalonicenzen 5: 16-24

Gelezen door Liz van Weezendonk

Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Doof de Geest niet uit en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.

**Lied:** Psalm 96 (LB 96a, GvL 562)

Refrein  
Allen:

*refrein:*

Zing een nieuw lied, al - le lan - den.  
Zing voor de Heer en ver-heer-lijk zijn Naam. ek Online

Koor: Zing een nieuw lied voor de Heer, alle landen,  
zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.  
Treed in zijn tempel met uw offeranden,  
kondig zijn roem bij de heidenen aan.

Refr, allen Zing een nieuw lied, alle landen.  
Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.

Koor: Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen:  
aarde en lucht komen vers uit zijn hand,  
schoonheid en kracht vergezellen Hem beide:  
wild is de zee en tevreden het land.

Refrein, allen

Koor:           Roep tot de volkeren: God is de koning,  
                  Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht;  
                  Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel,  
                  alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd.

Refrein, allen

Allen:           Juich wat in zee leeft of leeft op de velden:  
                  zie, uw Verlosser gaat komen, wees blij!  
                  Wuif alle bomen der wouden, verwelkom  
                  juichend uw Koning, want Hij is nabij!

Refrein, allen

### **Bijbellezing** Lucas 5: 33-39

Gelezen door ds. Marthe de Vries

Ze zeiden tegen hem: ‘De leerlingen van Johannes vasten dikwijls en zeggen hun gebeden, zoals ook de leerlingen van de farizeeën doen, maar die van u eten en drinken maar.’ Jezus zei: ‘U kunt toch niet verlangen dat de bruiloftsgasten vasten zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, en dan is het hun tijd om te vasten.’ Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Niemand scheurt een lap van een nieuwe mantel om daarmee een oude mantel te verstellen, want dan scheurt hij de nieuwe, terwijl de lap niet bij de oude past. En niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren de zakken door de jonge wijn en wordt de wijn verspild, terwijl de zakken verloren gaan. Jonge wijn moet in nieuwe zakken worden gedaan. Maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge; hij zegt immers: “De oude wijn is goed!”’

**Lied:** Er is een roos ontloken (LB 473)

1. Er is een roos ont - lo - ken  
uit bar - re win - ter - grond,  
zo - als er was ge - spro - ken  
door der pro - fe - ten mond.  
En Da - vids oud ge - slacht  
is weer op - nieuw gaan bloei - en  
in 't mid - den van de nacht.

Die roos van ons verlangen, dat uitverkoren zaad,  
is door een maagd ontvangen uit Gods verborgen raad.  
Maria was bereid, toen Gabriël haar groette  
in 't midden van de tijd.

Die bloem van Gods behagen heeft, naar Jesaja sprak,  
de winterkou verdragen als alledorste tak.  
O roos als bloed zo rood, God komt zijn volk bezoeken  
in 't midden van de dood.

**Overdenking** door pastoor Michel Hagen en ds. Marthe de Vries

**Muziek:** A. Corelli – Allemanda en Giga uit Concerto Fa maggiore

**Aansteken van de gedachteniskaars** door Will Mensing

Lied: Het volk dat wandelt in het duister (LB 448, GvL 459): 1,4,5,8,9

## Allen



1. Het volk dat wan-delt in het dui-ster  
zal een groot licht zien, een groot licht.  
Hef naar de he-mel uw ge-zicht,  
met op-ge-he-ven hoof-den, luis-ter,

**Koor** Geen liefde gaat er meer verloren,  
de onderdrukking is voorbij,  
de dood is dood, nu juichen wij,  
er is een kind voor ons geboren.

**Allen** Er is een zoon voor ons gegeven,  
de Zoon van God die koning is,  
die 't licht is in de duisternis,  
de weg, de waarheid en het leven.

**Koor** Dan zal de aarde voor ons allen  
het land van melk en honing zijn,  
het kind van God zal koning zijn,  
nooit zal de troon van David vallen.

**Allen** En alle, alle mensen samen,  
die zullen voor zijn aangezicht  
staan zingen in het grote licht.  
En Hij kent allen bij hun namen.

**Voorbeden** door Michel Hagen; gezamenlijk Onze Vader

**Gaven:** opbrengst van de collecte voor de Raad van Kerken W'naar

**SLOT LIED:** Zingt voor de Heer een nieuw gezang (LB 655, GvL 564)

Koor: Zing voor de Heer een nieuw gezang!  
Hij laaft u heel uw leven lang  
met water uit de harde steen.  
Het is vol wonderen om u heen.

Allen:



2 Hij gaat u voor in wolk en vuur,  
gunt aan uw le - ven rust en duur  
en geeft het zin en sa - men - hang.  
Zing dan de Heer een nieuw ge - zang!

Liedboek Online

Koor: Een lied van uw verwondering  
dat nóg uw naam niet onderging,  
maar weer opnieuw geboren is  
uit water en uit duisternis.

Allen: De hand van God doet in de tijd  
tekenen van gerechtigheid.  
De Geest des Heren vuurt ons aan  
de heilige tekens te verstaan.

Allen: Wij zullen naar zijn land geleid  
doorleven tot in eeuwigheid  
en zingen bij zijn wederkeer  
een nieuw gezang voor God de Heer.

**Zegen** door ds. Jilles de Klerk

**Orgelspel**

De Raad van Kerken Wassenaar wenst u een gezegend Nieuwjaar.



[www.rvkwassenaar.nl](http://www.rvkwassenaar.nl)

Dienst onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Wassenaar

Voorgangers: pastoor Michel Hagen

ds. Jilles de Klerk

ds. Marthe de Vries.

Organist: Rijk Jansen

Dwarsfluit: Frans Willem Hogewind

Projectkoor Oudjaar o.l.v. Anneke Jansen.

Met medewerking van Will Mensing, Liz van Weezendonk

U bent allen van harte uitgenodigd om elkaar na afloop van de dienst te ontmoeten onder het genot van een glaasje glühwein of jus d'orange en oliebollen.