

Startdienst Protestantse Gemeente te Wassenaar

Thema: 'Wie ben je dan? '

**IK WIL BEST ZEGGEN  
WIE IK BEN**

**MAAR PIN ME  
ER NIET OP VAST**

*Loesje*

Zondag 29 september 2019, 10.00 uur  
Dorpskerk te Wassenaar

# Startdienst Protestantse Gemeente te Wassenaar

Thema: 'Wie ben je dan? '

Zondag 29 september 2019, 10.00 uur  
Dorpskerk te Wassenaar

Voorgangers : ds. Pieter van Winden en Jilles de Klerk  
Organist: Rijk Jansen  
Cellisten: Ellen Jansen en Christine Noordhoek  
Zang en gitaar: Ellen Capel  
Cantorij o.l.v. Anneke en Rijk Jansen

# Orgelspel

## Welkom

### Bemoediging en groet

v. Onze hulp is in de naam van de Heer

*g. die hemel en aarde gemaakt heeft*

v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid

*g. en niet laat varen het werk van zijn handen*

v. Genade zij u en vrede

van God onze Vader, door Jezus Christus, onze Heer.

*g. Amen*

### Psalm 139: 1 en 8 (gemeente), 2 en 7 (cantorij)

1 Heer, die mij ziet zo - als ik ben,  
die - per dan ik mij - zelf ooit ken,  
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,  
Gij volgt mij waar ik zit of sta.  
Wat mij ten diep - ste houdt be - wo - gen,  
't ligt al - les o - pen voor uw o - gen.

Cantorij: 2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:  
wie weet mijn wegen zoals Gij?  
Gij kent mijn leven woord voor woord,  
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.  
Ja overal, op al mijn wegen  
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Cantorij: 7 Gij hebt mij immers zelf gemaakt,  
mij met uw vingers aangeraakt,  
met toegewijde tederheid  
mijn nieren en mijn hart bereid,  
mij in de moederschoot geweest,  
mij met uw wonderen omgeven.

Gemeente: 8 Ik loof U die mijn schepper zijt,  
die met uw liefde mij geleidt,  
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,  
in 't diepst der aarde opgebouwd.  
Niets blijft er voor uw oog verborgen.  
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

Wie ben je dan? Korte introductie van het (jaar)thema

Kyriëgebed

Cantorij: Kyrie en gloria uit de Walburgismis van Bert Matter

Kinderen gaan naar de kinder- of jeugdnevendienst

We luisteren naar het Andantino uit 'Drei Stücke für zwei Violoncelli  
und Orgel' opus 62 van Julius Klengel

Schriftlezing: verzen uit Psalm 139:

<sup>1</sup>Voor de koorleider. Van David, een psalm.

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,

<sup>2</sup>u weet het als ik zit of sta,

u doorziet van verre mijn gedachten.

<sup>3</sup>Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,  
met al mijn wegen bent u vertrouwd.

<sup>4</sup>Geen woord ligt op mijn tong,  
of u, HEER, kent het ten volle.

<sup>5</sup>U omsluit mij, van achter en van voren,  
u legt uw hand op mij.

<sup>6</sup>Wonderlijk zoals u mij kent,  
het gaat mijn begrip te boven.

<sup>17</sup>Hoe rijk zijn uw gedachten, God,  
hoe eindeloos in aantal,

<sup>18</sup>ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.  
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.

<sup>19</sup>God, breng de zondaars om,  
– weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten –

<sup>20</sup>ze spreken kwaadaardig over u,  
uw vijanden misbruiken uw naam.

<sup>21</sup>Zou ik niet haten wie u haten, HEER,  
niet verachten wie tegen u opstaan?

<sup>22</sup>Ik haat hen, zo fel als ik haten kan,  
ze zijn mijn vijand geworden.

<sup>23</sup>Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,  
peil mij, weet wat mij kwelt,

<sup>24</sup>zie of ik geen verkeerde weg ga,  
en leid mij over de weg die eeuwig is.

Ellen Capel zingt: 'Ken je mij?' (tekst: H. Oosterhuis)

Refrein:           *Ken je mij? Wie ken je dan?  
Weet jij mij beter dan ik?  
Ken je mij? Wie ben ik dan?  
Weet jij mij beter dan ik?*

Ogen die door de zon heen kijken  
Zoekend naar de plek waar ik woon  
Ben jij beeldspraak voor iemand  
die aardig is, of onmetelijk ver,  
die niet staat en niet valt  
en niet voelt als ik,  
niet koud en hooghartig. *Refrein*

Hier is de plek waar ik woon  
een stoel op het water,  
een naam waarlangs het opklarend weer  
of de vallende duister voorbij vaart  
Heb je geroepen? Hier ben ik. *Refrein*

Ik zou een woord willen spreken  
Dat waar en van mij is  
Dat draagt wie ik ben,  
dat het houdt,  
Ik zou een woord willen spreken  
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt  
Ik ben jouw zuiverste zelf,  
Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben. *Refrein*

Ben jij de enige voor wiens ogen  
Niet is verborgen van mijn naaktheid  
Kan jij het hebben,  
Als niemand anders,  
Dat ik geen licht geef, niet warm ben,

Dat ik niet mooi ben, niet veel  
 Dat geen bron ontspringt  
 in mijn diepte  
 Dat ik alleen dit gezicht heb,  
 geen ander.  
 Ben ik door jou, zonder schaamte,  
 gezien, genomen,  
 door niemand minder?  
 Zou dat niet veel teveel waar zijn?  
 Zou dat niet veel teveel waar zijn? *Refrein*

### Verkondiging

Lied 653: 1, 4, 6 en 7

1 U ken-nen, uit en tot U le-ven,  
 Ver-bor-ge - ne die bij ons zijt,  
 zo-lang ons 't aan-zijn is ge - ge-ven,  
 de aar-de en de aard - se tijd, -  
 o Chris-tus, die voor ons be - gin  
 en ein-de zijt, der we - reld zin!

- 4 Gij zijt het licht van God gegeven,  
een zon die nog haar stralen spreidt,  
wanneer het nacht wordt in ons leven,  
wanneer het nacht wordt in de tijd.  
O licht der wereld, zie er is  
voor wie U kent geen duisternis
- 6 Gij zijt tot herder ons gegeven,  
wij zijn de schapen die Gij weidt;  
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,  
Heer, die ons voorgaat door de tijd.  
Wie bij U blijft en naar U ziet,  
verdwaalt in deze wereld niet.
- 7 O Christus, ons van God gegeven,  
Gij tot in alle eeuwigheid  
de weg, de waarheid en het leven,  
Gij zijt de zin van alle tijd.  
Vervul van dit geheimenis  
uw kerk die in de wereld is.

Afscheid van de kerkenraadsleden Maarten Steenbakker en Jan de Jong, welkom aan Cor Hoogendijk als penningmeester van de kerkrentmeesters.

Cantorij: 'Verleih uns Frieden' van F. Mendelssohn

Rijk Jansen 40 jaar cantororganist in Wassenaar

Inzamelings van de gaven waarbij we luisteren naar het Larghetto uit 'Drei Stücke für zwei Violoncelli und Orgel' opus 62 van Julius Klengel

- De collectiedoelen zijn: 1. Siloam Village (zie toelichting pagina 10)  
2. De kerk  
3. Bestratingswerkzaamheden



De kinderen komen terug uit de kinder- en jeugdnevendienst

Lied 973: 1 en 3 (cantorij) en 2 en 4 (gemeente)

Cantorij: 1 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,  
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,  
en op te vangen wie zijn thuis verloor,  
halleluja,

Cantorij: 3 Om voor elkaar te zijn uw hart en mond,  
om op te komen voor wie is verstomd,  
voor wie gevangen zit of is gewond,  
halleluja,

Gemeente:



2 om voor el-kaar te zijn uw hand en voet,  
te hel-pen wie geen hel-per had ont-moet:  
wie dorst of hon-gert wordt ge-troost, ge-voed,  
hal - le - lu - ja,

Gemeente: 4 roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,  
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,  
uw liefde, hoop, geloof - uw zonnenschijn.  
Halleluja!

Zegen

*Toelichting: De diaconale collecte is bestemd voor Siloam village*

Siloam is een Christelijk oord voor kinderen op Curaçao. De stichting is opgesplitst in drie onderdelen:

1. Het Kinder Zorg Paviljoen. Hier worden zieke kinderen en kinderen uit erbarmelijke omstandigheden opgenomen. Siloam biedt voor deze kinderen een huislijk en warm alternatief.
2. Barmhartige Samaritaan. Siloam wil ook graag voor de omgeving de liefde van God uitstralen Dit doen ze door arme mensen uit de omgeving te helpen met gedoneerde kleding, spullen en voedsel.
3. Refugio di Dios. Refugio verzorgt elke zondag vanaf 10.00 uur een huissamenkomst op de veranda van het Siloamhuis.

Na de dienst kunt u:

- Rijk Jansen feliciteren met zijn 40-jarig jubileum als cantororganist en een kop koffie met traktatie nuttigen
- Op de kerkpilaren de jeugdactiviteiten van dit najaar ontdekken
- Wie ben je dan? Met elkaar op foto op het kleed voor de kansel
- de stand van Kerk en Samenleving bezoeken en alles over o.a. het Dickensfestival horen
- het programmaboekje met de koorruïne-avonden dit najaar ontvangen
- met elkaar op de foto voor in de kerk



