

‘Wie gaat mee naar de overkant?’



## Kidschurchdienst

Zondag 8 november 2020, Dorpskerk  
Protestantse Gemeente Wassenaar

Voorganger: Ds. Jilles de Klerk  
Organist: Cees van Delft  
Cantorij o.l.v. Cees van Delft

Vorbereid met leiding kinderwoorddiensten

‘Wie gaat mee naar de overkant?’

## Kidschurchdienst

Zondag 8 november 2020, Dorpskerk  
Protestantse Gemeente Wassenaar

## Orgelspel

### Welkom

#### Cantorij en kinderen: lied 288

The image shows a musical score for a canticle and children's song. It consists of eight staves of music, each with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The time signature is 4/4. The lyrics are written below the notes. The music is simple and melodic, suitable for children's voices or organ accompaniment.

Goe - de - mor - gen, wel - kom al - le - maal,  
ik met mijn en jij met jouw ver - haal,  
la - chen, hui - len, vro - lijk - heid en pijn,  
al - les mag er zijn!  
God, ik vraag U, kom in on - ze kring.  
Wees er - bij wan - neer ik bid en zing.  
Ik met mijn en U met uw ver - haal  
ver - teld in men - sen - taal.

#### Bemoediging

- v. Onze hulp is in de naam van de Heer
- g. die hemel en aarde gemaakt heeft*
- v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid

*g. en niet laat varen het werk van zijn handen*

Met de kinderen: 'Door het water naar de overkant?'

Bijbelverhaal: door het water van de Jordaan naar het beloofde land

Cantorij en kinderen: 'Ark en Jordaan'

(ZaD II, 22; t: Henk Aalbars; m: Gerard van Hulst)

1 Wij trekken door het water, het water van de Jordaan,  
want de ark des Heren gaat er  
met de dragende priesters vooraan

*Refr:* *Want de ark is een teken voor wie het verstaan,  
dat God in ons midden de dood wederstaat.*

2 Wij trekken door het water en niemand van ons blijft staan,  
want de ark des Heren staat er in het midden van de Jordaan.

*Refrain*

3 Wij trekken door het water, maar 't water is blijven staan  
En de ark des Heren komt later met de priesters achter ons aan.

*Refrain*

Met de kinderen door het water naar de overkant...

Cantorij en kinderen: 'De intocht zal een optocht zijn'

(Maw 1; t: Hanna Lam; m: Wim Kloppenburg)

1 De intocht zal een optocht zijn een eindeloze stoet.  
Wij gaan na veertig jaar woestijn de vrijheid tegemoet.

2 De oude droom van Mozes wordt vandaag gelukkig waar,  
en melk met honing drinken wij in vrede met elkaar.

3 Wij dragen woorden met ons mee en ieder kind hier weet,

Dat het niet goed met ons zal gaan wanneer je die vergeet.

- 4 Zo lopen wij door de Jordaan naar het beloofde land,  
en zetten als herinnering twaalf stenen aan de kant.
- 5 De palmen wuiven in de wind zij wensen ons: sjalom,  
en lachend huilend van geluk zien wij de mooiste droom.

Korte overweging

Met de kinderen: 'Wat helpt om niet te vergeten?'

Cantorij en kinderen: 'Waarom staan die stenen daar?'  
(AWN IV, 3; t: Hanna Lam; m: Wim ter Burg)

- 1 Waarom staan die stenen daar, zomaar in het land,  
twaalf stenen bij elkaar aan de waterkant?  
*Refr: Is het soms een spelletje? Nee, 't is een verhaal.  
Luister, ik vertel het je allemaal.*
- 2 Twaalf stenen in een kring, hier bleef 't water staan  
en het volk van Israël ging droog door de Jordaan  
*Refr: Nee, het is geen spelletje, nee 't is een verhaal.  
Luister, ik vertel het je allemaal.*
- 3 Twaalf stammen op een rij in een lange stoet,  
liepen aan de ark voorbij Kanaän tegemoet.  
*Refrein*
4. Veertig jaar in de woestijn, dromen in dit land,  
en dan eind'lijk thuis te zijn dansend hand in hand.  
*Refrein*
- 5 Twaalf stenen, meer is 't niet hier bij de Jordaan,  
daarom, als een kind het ziet blijft dan stille staan!  
*Refrein*

## Gebeden

Cantorij en kinderen: lied 416: 'Ga met God en Hij zal met je zijn'

- 1 Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.
- 2 Ga met God en Hij zal met je zijn,  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.
- 3 Ga met God en Hij zal met je zijn,  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.
- 4 Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

## Zegen

Bij de uitgang is er de collectie voor de diaconie en voor de kerk  
De collecte wordt gelijkelijk verdeeld tussen de diaconie en de kerk.  
Diaconaal doel is voor de Ouderenzorg op Bonaire

De volgende kerkdienst met het oog op kinderen in de  
basisschoolleeftijd en hun ouders is op Kerstavond 24 december, 19.30  
uur in de Kievietkerk. Noteer 24 december vast in je agenda!

