



Wassenaar, Oude Kerk

DORPSKERK WASSENAAR  
ZONDAG 16 JUNI 2019  
TRINITATIS



Klokluiden

Orgelspel

Welkom en mededelingen

*-allen gaan staan-*

Psalm 8: 1, 3 & 4

Votum en groet:

vg: Onze hulp is in de naam van de Heer  
gm: die hemel en aarde gemaakt heeft  
vg: die trouw houdt in eeuwigheid  
gm: en niet laat varen het werk van zijn handen.  
vg: Genade zij u en vrede van  
God, onze Vader en van  
Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest  
gm: Amen

*-allen gaan zitten-*

Kyrië-gebed

Loflied 704

*de kaars in de lantaarn wordt ontstoken aan de paaskaars, kinderen gaan naar de nevendienst*

Gebed bij de opening van de Schriften

Lied 237: 1 (melodie gezang 253 Liedboek 1973)

**253 O lux, beata Trinitas**

voormiddeleeuws? / Kempten c. 1000

The image shows a musical score for the hymn 'O lux, beata Trinitas'. It consists of four staves of music in a single system, written in a medieval style with a treble clef and a common time signature. The lyrics are written below the notes. The first staff begins with a '1' indicating the start of the first line of text. The lyrics are: '1 O za - lig licht, Drie-vul - dig - heid, die één in hart en we - zen zijt, de gro - te zon ver-zinkt in nacht, o licht, houd in ons hart de wacht.'

- 2 U loven we in de dageraad,  
U smeken wij des avonds laat,  
geef dat ons lied uw lof verspreidt  
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
- 3 Aan God de Vader zij de eer,  
aan God de Zoon voor immermeer,  
aan God de Geest die troost en leidt  
zij lof nu en te allen tijd.

Ambrosius (+ 340-397)  
Vertaling J. W. Schulte Nordholt, geb. 1920

Schriftlezing

Spreeken 8, 22-31

De HEER heeft mij vóór al het andere verworven, toen hij zijn scheppingswerk begon, schiep hij eerst mij. Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was, nog voor de aarde vorm kreeg. Toen er nog geen oceanen waren, werd ik voortgebracht, nog voor de bronnen met hun waterstromen. Toen de bergen nog niet waren neergezet, werd ik voortgebracht, nog voor er heuvels waren. De aarde en de velden had de HEER nog niet geschapen, geen korrel zand was nog gemaakt. Ik was erbij toen hij de hemel zijn plaats gaf en een cirkel om het water trok, de wolken

aan de hemelkoepel plaatste, de oceanen bruisend op liet wellen, toen hij aan de zeeën grenzen stelde, het water met zijn woord zijn plaats gaf, de fundamenten van de aarde legde. Ik was zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid, vond vreugde in zijn hele aarde en was blij met alle mensen.

Lied 237: 2

Schriftlezing Joh. 3, 1-16

Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. 'Rabbi,' zei hij, 'wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekens doen die u verricht.' Jezus zei: 'Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.' 'Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?' vroeg Nikodemus. 'Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?' Jezus antwoordde: 'Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is. 'Maar hoe kan dat?' vroeg Nikodemus. 'Begrijpt u dit niet,' zei Jezus, 'terwijl u een leraar van Israël bent? Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Lied 237: 3

## Overdenking

Lied 837: 1 & 3

Gebeden – stil gebed – onze Vader

Inzameling der gaven

1<sup>e</sup> collecte diaconaal opvang straatkinderen Jogjakarta

2<sup>e</sup> collecte werk kerkrentmeesters

3<sup>e</sup> collecte

Kinderen aan het woord

*-allen gaan staan-*

Slotlied 413 (staande gezongen)

Zegen

Gm:



Orgelspel

---

*Voorganger: Gerlof Bosma*

*Organist: Rijk Jansen*