

**Zondag 26 mei 2019**

Zesde zondag van Pasen

Gezamenlijke dienst van Dorpskerk, Messiaskerk en  
Kievietkerk

**Protestantse Gemeente Wassenaar**



**Het Laatste Oordeel als medicijn tegen stress**

## Klokluiden

## Orgelspel

Anneke Jansen oefent met ons enkele liederen uit deze dienst

## Welkom en mededelingen

-allen gaan staan-

### Antifoon, lied 640 e



### Intochtspalm 66:1



Uw te - gen - stan - ders, diep ge - bo - gen,  
aan - vaar - den vein - zend uw be - leid.  
Heel de aar - de moet uw naam ver - ho - gen,  
psalm - zin - gen u - we ma - jes - teit.

### Antifoon, lied 640 e

Hal - le - lu - ja!  
Ver - kon - dig het, juich, heel de aar - de:  
God heeft zijn volk ver - lost.  
Hal - le - lu - ja!

### Votum

Vg: Onze hulp is in de naam van de Heer

**Gm: die hemel en aarde gemaakt heeft**

Vg: die trouw houdt in eeuwigheid

**Gm: en niet laat varen het werk van zijn handen.**

### Groet

Vg: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van  
Jezus Christus, de Heer, door de Heilige Geest

**Gm: Amen**

-allen gaan zitten-

## Als kyriegebed en loflied zingen we Lied 299e

*I:* Heer, ont-ferm u,  
*II:* Heer, ont-ferm u,  
*I:* Chris-tus, ont-ferm u,  
*II:* Chris-tus, ont-ferm u,  
*I:* Heer, ont-ferm u o - ver ons,  
*II:* Heer, ont-ferm u o - ver ons.  
*I+II:* Glo-rie, glo-rie aan God hoog in de he-mel  
en op aar-de vre-de voor men-sen  
van zijn be-ha-gen.  
Wij lo - ven U, aan - bid - den U,  
ver - e - ren en ze - genen U.  
Wij danken U om uw glo-rie!  
He-mel-se ko-ning, God o-ver al - len,  
Va - der van mensen!  
Je - zus Messi - as, één met de Va - der,

Lam van God, die wegdraagt de zonden  
 van heel on-ze we-reld:  
 geef uw ontferming!  
 Hei-lig, hei-lig zijt Gij alleen  
 Heer, Al-lerhoogste,  
 Je-zus Mes-si-as, hei-li-ge Geest,  
 glo-rie van God!  
 U al-le eer, nu en altijd.  
 A - men, a - men,  
 a - men.

### Gesprek met de kinderen

*De kaars in de lantaarn wordt aangestoken en de kinderen gaan naar de kindernevendienst.*

**We zingen Lied 218:1,2,3 Dank U voor deze nieuwe morgen**

**Gebed om verlichting door de Geest**

### **Lezing Openbaring 21,10-12.22-27**

Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan. 11 De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. 12 Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven: de namen van de twaalf stammen van Israëls zonen. [...] 22 Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het lam. 23 De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht. 24 De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar hun lof. 25 De poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal het er niet meer zijn. 26 De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen. 27 Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het lam.

### **We zingen lied 766 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen**

#### **Lezing Johannes 14,23-29**

23 Jezus antwoordde: 'Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. 24 Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. 25 Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. 26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij

zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.

**We zingen Lied 675 Geest van hierboven**

**Verkondiging, “Het Laatste Oordeel als medicijn tegen stress”**

**We zingen Lied 608 De Steppe zal bloeien**

**Voorbeden en Stil Gebed en Gezamenlijk Onze Vader**

**Inzameling der gaven**

*1 De Bakkerij (Leiden), 2 Kerk, 3 Jeugd*

*Allen gaan -indien mogelijk- staan*

**We zingen Lied 513 God heeft het eerste woord**

**Zegen**

**Allen zingen als antwoord:**

allen A - - - men.

**Orgelspel**

*Voorganger in deze dienst is ds. Pieter van Winden.*

*Organist is Rijk Jansen*

*Cantor is Anneke Jansen*

*Op de voorzijde: glasvenster 'de levensboom' (1950) van Henri Matisse, in de Rozenkranskapel te Vence, Frankrijk*

.....

Donderdag 30 mei: we vieren het feest van Hemelvaart in een korte, gezamenlijke dienst in de koorruïne, 10 uur: "Mooier bestaat niet! *Over het verband tussen dieptepunten en topervaringen in je leven.*" Ds. P. van Winden

Op zaterdag 1 juni

- om 15 uur gaat de Messiaskerk open voor de tentoonstelling van schilderijen en gedichten van Bauwke Zijlstra.
- om 16 uur is het orgelconcert in de Dorpskerk.

Op zondag 2 juni is in al onze kerken om 10 uur een dienst:

- Dorpskerk - ds. M. Treuren, Pijnacker
- Kievietkerk - ds. B. Hengeveld, Huizen
- Messiaskerk - ds. P. Koster

Woensdag 5 juni: 17.30 tot 19uur, "Spelen met Vuur" (de tienergroep t/m 15 jaar) bij Lidwine Hofstra thuis, van Polanenpark 334. Inclusief eten.

Donderdag 6 juni: kring Sofie, 10.30 tot 12 uur in de bestuurskamer van het van Ommerenpark. Over het Thomasevangelie.

Vrijdag 7 juni, 's avonds, bowlen en eten met de tieners van alle jeugdnevendiensten van onze gemeente: tot 19.10 kun je instappen bij de Messiaskerk. Daarna rijden we naar Leiden.