

De dood moet wachten

*Misschien zit hij net als ik nog ergens wat te eten
totdat ook de laatste broer gearriveerd is voor het afscheid*

*Dan zal hij mij voor moeten laten gaan
mij woorden van hoop en leven moeten laten spreken*

Gebed, olie, zegen

*En de dood moet wachten
op de gang
terwijl binnen een ritueel zich voltrekt
dat zijn bestaan ontkent
ingaat tegen alles waar hij voor staat*

*Totdat het amen klinkt
en de arts
in stil protest
hem dan eindelijk binnen laat*

DORPSKERK WASSENAAR

ZONDAG 3 NOVEMBER 2019



DORPSKERK WASSENAAR
ZONDAG 4 NOVEMBER 2018
GEDACHTENIS VAN DE OVERLEDENEN

Voor alle kerkgangers bestaat de mogelijkheid om voorafgaande aan de kerkdienst een of meer lichtjes te ontsteken, ter nagedachtenis aan hen die ons zijn ontvallen, korter of langer geleden

Klokluiden

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Aansteken van de twee kaarsen bij de opengeslagen Bijbel

-allen gaan staan-

Stilte

Eén kaars wordt ontstoken aan de Paaskaars ter nagedachtenis aan allen die ons zijn ontvallen

Lied 253 De zon zakt in de zee (voorganger: vers 1, gemeente: vers 2 en 3.

Bemoediging en groet:

vg: Onze hulp is in de naam van de Heer

gm: die hemel en aarde gemaakt heeft
vg: die trouw houdt in eeuwigheid
gm: en niet laat varen het werk van zijn handen.
vg: Genade zij u en vrede van
God, onze Vader en van
Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest
gm: Amen

Lied 727 “Voor alle heiligen in heerlijkheid” verzen 1, 2, en 10

-allen gaan zitten-

Vg: Laten wij de Heer aanroepen om de nood van deze wereld en zijn naam prijzen. Hij hoort de ellendige en Hij redt van de dood.

Laat ons bidden: ...

Zo bidden wij samen:

Gezongen Kyrie en Gloria –lied 299 e uit het nieuwe liedboek

Wij herdenken bij name diegenen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen

-allen staan-

De namen worden gelezen

Ter nagedachtenis van de overledenen wordt bij iedere genoemde naam een kaars ontstoken aan de paaskaars.

Lied 730

-allen zitten-

De kinderen gaan naar de nevendienst nadat de kaars in de lantaarn is ontstoken aan de Paaskaars.

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing(en)

Psalm 139:1-8

Lied 139 vers 5 en 6

Weggaan

***Weggaan is iets anders
dan het huis uitsluipen
zacht de deur dichttrekken
achter je bestaan en niet
terugkeren. Je blijft
iemand op wie wordt gewacht.***

***Weggaan kun je beschrijven als
een soort van blijven. Niemand
wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid
want je gaat niet weg.***

- Rutger Kopland

Lied 139 vers 9 en 10

Openbaringen 21:1-7

Lied 139 vers 14

Overdenking

Lied 538 “Een mens te zijn op aarde”

Gebeden – stil gebed – onze Vader

Inzameling der gaven

Kinderen komen terug van de nevendienst

-allen gaan staan-

Lied 766 "Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen"

Zegen

Gm:



Orgelspel

Voorganger: Ds. Harm Prins

Cantor organist: Rijk Jansen