



Gedachteniszondag  
1 november 2020  
Kievetkerk te Wassenaar

Voorganger: ds. Jilles de Klerk  
Organist: Anneke Jansen  
Cantorijleden o.l.v. Anneke Jansen

In deze dienst gedenken we hen uit ons midden die in het afgelopen jaar zijn overleden. We vieren deze gedachteniszondag op de eerste zondag van november. Deze datum ligt dicht bij 'Allerzielen' (2 november). Daardoor sluit het gedenken van de overledenen op deze zondag aan bij een wereldwijd en kerkenbreed gebruik van gedenken van de overledenen.

Orgelspel

Welkom

Bemoediging en groet:

v. Onze hulp is in de naam van de Heer

*g. die hemel en aarde gemaakt heeft*

v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid

*g. en niet laat varen het werk van zijn handen*

v: Genade zij u en vrede

van God onze Vader,

en van Jezus Christus, onze Heer

door de Heilige Geest.

*g: Amen*

Cantorij: Psalm 42: 1 en 3

1 Evenals een moede hinde  
naar het klare water smacht,  
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,  
die ik ademloos verwacht.  
Ja, ik zoek zijn aangezicht,  
God van leven, God van licht.  
Wanneer zal ik Hem weer loven,  
juichend staan in zijn voorhoven?

3 Hart onrustig, vol van zorgen,  
vleugellam geslagen ziel,  
hoop op God en wees geborgen.  
Hij verheft wie nederviel.  
Eens verschijn ik voor den Heer,  
vindt mijn ziel het danklied weer.  
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven  
dikwijls aan de dood ontheven.

[kinderen kunnen naar de nevendienst gaan]

## Gebed van de zondag

Schriftlezing: Psalm 42: 1-6; 10-12

<sup>1</sup> Voor de koorleider. Een kunstig lied van de Korachieten.

<sup>2</sup> Zoals een hinde smacht  
naar stromend water,  
zo smacht mijn ziel  
naar u, o God.

<sup>3</sup> Mijn ziel dorst naar God,  
naar de levende God,  
wanneer mag ik nader komen  
en Gods gelaat aanschouwen?

<sup>4</sup> Tranen zijn mijn brood,  
bij dag en bij nacht,  
want heel de dag hoor ik zeggen:  
'Waar is dan je God?'

<sup>5</sup> Weemoed vervult mijn ziel  
nu ik mij herinner hoe  
ik meeliep in een dichte stoet  
en optrok naar het huis van God –  
een feestende menigte, juichend en lovend.

<sup>6</sup> Wat ben je bedroefd, mijn ziel,  
en onrustig in mij.  
Vestig je hoop op God,  
eens zal ik hem weer loven,  
mijn God die mij ziet en redt.

<sup>10</sup> Tot God, mijn rots, wil ik zeggen:  
'Waarom vergeet u mij,  
waarom ga ik gehuld in het zwart,  
door de vijand geplaagd?'

<sup>11</sup> Mij gaat door merg en been  
de hoon van mijn belagers,  
want ze zeggen heel de dag:  
'Waar is dan je God?'

12 Wat ben je bedroefd, mijn ziel,  
en onrustig in mij.  
Vestig je hoop op God,  
eens zal ik hem weer loven,  
mijn God die mij ziet en redt.

Cantorij: lied 942

- 1 Ik sta voor U in leegte en gemis,  
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.  
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis –  
dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen?  
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?  
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?
- 2 Mijn dagen zijn door twijfel overmand,  
ik ben gevangen in mijn onvermogen.  
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,  
zult Gij mij bergen in uw mededogen?  
Mag ik nog levend wonen in uw land,  
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?
- 3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,  
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.  
Open die wereld die geen einde heeft,  
wil alle liefde aan uw mens besteden.  
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –  
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Schriftlezing: Openbaring 21: 1-5; 22: 1-5

- 1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.
- 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. <sup>3</sup> Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. <sup>4</sup> Hij zal alle tranen uit hun ogen

wissen.

Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.'

<sup>5</sup>Hij die op de troon zat zei: 'Alles maak ik nieuw!' – Ik hoorde zeggen: 'Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.' –

**22** <sup>1</sup>Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was

helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. <sup>2</sup>In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. <sup>3</sup>Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek

rust.

De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren <sup>4</sup>en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. <sup>5</sup>Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.

## Verkondiging

### Orgelspel

### DIENST DER GEDACHTENIS

### Inleiding

### Cantorij: lied 732

1 Voor de toegewijden,  
stillen in den lande  
die van binnen brandden  
met een heilig vuur,  
danken wij U, Heer.

2 Vaders die ons leidden,  
moeders die ons droegen,  
niet alleen van vroeger

zijn ze, maar van nu,  
want ze zijn van U!

3 Herders die ons weidden,  
op de nieuwe aarde  
zult Gij ze vergaren,  
schoven in uw schuur.  
Eenmaal slaat het uur,

4 dat van alle zijden  
mensen samenstromen,  
pelgrims welgekomen  
roepen: God is hier,  
zingen voor de Heer.

#### HET NOEMEN VAN DE NAMEN

Lied 760 (staande): cantorij: 1, 2, 3 en 6; *allen gesproken: 4 en 5*

1 Gij zijt de zin van wat wij zijn,  
de hartsfontein die water geeft  
dat leven is voor al wat leeft.

2 Gij gaat in 't donker voor ons uit  
en niemand stuit uw grote gang  
de eeuwen door, een wereld lang.

3 Al dwalen we ook ten dode af  
tot over 't graf, voorgoed zijt Gij  
ons met uw tederheid nabij.

4 *Wij keren allen tot U weer,  
beminde Heer en grote God.  
Hoe liefelijk is dan ons lot.*

5 *Als alles nieuw wordt voor ons oog,  
de hemel hoog, de aarde wijd  
glanzen van onvergankelijkheid.*

6 Als in het vorstelijke licht  
voor uw gezicht wij blinkend staan

met witte waarheid aangedaan.

Voorbede - Stil gebed - Onze Vader

Lied 753 (staande): cantorij 1, 3 en 6; *allen gesproken: 2*

- 1 Er is een land van louter licht  
waar heiligen heersers zijn.  
Nooit gaat de gouden dag daar dicht  
in duisternis of pijn.
  
- 2 *Daar is het altijd lentetijd,  
in bloei staat elke plant.  
Alleen de smalle doodszee scheidt  
ons van dat zalig land.*
  
- 3 Men ziet het veld aan de overkant  
in groene luister staan,  
als Israël 't beloofde land  
zag over de Jordaan.
  
- 6 God, laat ons staan als Mozes hier  
hoog in uw zonneschijn,  
en geen Jordaan, geen doodsrivier  
zal scheiding voor ons zijn.

Zegen



In het afgelopen jaar gingen van ons heen:

3 november 2019	Aaltje Wassenaar	81 jaar
5 december 2019	Josua Willem Hartman	94 jaar
16 december 2019	Gisela Hildegard Meijer- Vogelsang	94 jaar
23 december 2019	Pieterella Maria Schippers	83 jaar
27 december 2019	Jacobus Petrus van der Geest	84 jaar
9 januari 2020	Aart Johan Willem van der Stigchel	89 jaar
15 maart 2020	Hendrik Robert Max Correljé	80 jaar
20 maart 2020	Tanna Jacqueline van Dijk- den Hollander	77 jaar
21 maart 2020	Robert Jan Nico Abrahamsen	81 jaar
25 maart 2020	Inge Viëtor	84 jaar
10 april 2020	Pieterella Jacoba de Kam	94 jaar
19 april 2020	Jeanette Emilia Heule- Roggeveen	93 jaar
5 juni 2020	Margaretha Jacqueline Françoise de van der Schueren - de Vos van Steenwijk	69 jaar
14 juli 2020	Susana Elisabeth de Gorter-Koolen	69 jaar
25 juli 2020	Arie Martinus van Duijn	69 jaar
30 Juli 2020	Maria Hollander-van Zweeden	95 jaar
13 augustus 2020	Maria Adriana Dijksterhuis-Kagenaar	68 jaar
23 september 2020	Jarig van Sinderen	67 jaar

## Mededelingen:

- *Inzameling van uw gaven bij de uitgang Diaconale collecte; Hospice Wassenaar Collecte voor de Kerk. in verband met de Coronamaatregelen kunt u, uw gaven buiten bij de uitgang doneren in daarvoor bestemde schalen. Eventueel kunt u ook via de Scipio-App doneren of uw gaven overmaken op de rekening van de kerk. IBAN nummer NL34RABO0373732198, onder vermelding van de datum van de collecte. Uit praktische overweging worden de collecteopbrengsten gelijkelijk verdeeld tussen de Diaconie en de Kerk*
- *U bent van harte uitgenodigd de gedachteniskaars van wie u dierbaar is na deze dienst met u mee te nemen.*
- *Zondag 8 november 2020, 10.00 uur zal in de Kievietkerk voorgaan ds. J.J. van Es (Zandeweer) (aanmelding via [info@pkn-wassenaar.nl](mailto:info@pkn-wassenaar.nl) ovv dienst 8 nov. Kievietkerk)*
- *Zondag 8 november 2020 is er in de Dorpskerk, 10.00 uur, een Kidschurchedienst voor kinderen van de basisschool, hun ouders en iedereen die wil komen. Voorganger ds. Jilles de Klerk (aanmelden via [info@pkn-wassenaar.nl](mailto:info@pkn-wassenaar.nl) ovv dienst 8 nov. Dorpskerk )*
- *Iedere woensdag: Ochtendgebed in de Kievietkerk, aanvang 10.00 uur. Ingang onder de toren*