

Kerstmorgen in de Kievietkerk
25 december 2018



Voorganger	ds. Jilles de Klerk
Organist	Anneke Jansen
Klarinet	Anja van Dooren
Zang	Tanneke van Dijk, Anneke Jansen
	Okko van Aardenne, Jilles de Klerk
Omslag	De heilige familie, Rembrandt van Rijn

Voorafgaand aan de dienst luisteren we naar:
uit: Concerto en fa majeur, Deel III Rondeau van C. Stamitz

Welkom

Bemoediging

v. Onze hulp is in de naam van de Heer

g. die hemel en aarde gemaakt heeft

v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid

g. en niet laat varen het werk van zijn handen

Zingen (staande): Lied 474

Kyriëgebed

Gloria: Lied 481

De kinderen kunnen naar de kindernevendienst gaan

Muziek: Andante espressivo van G. B. Sammartini

Schriftlezing: Jesaja 9: 1-6

Zingen: Lied 482

Schriftlezing: Lucas 2: 1- 7

Muziek: 'Weil Gott in tiefster Nacht erschienen' van D. Trautwein

*Refrein: Weil Gott in tiefster Nacht erschienen,
kann unsre Nacht nicht traurig sein*

1 Der immer schon uns nahe war,
stellt sich als Mensch der Menschen dar. *Refrein*

2 Bist du der eignen Rätsel müd?
Es kommt, der alles kennt und sieht. *Refrein*

3 Er sieht dein Leben unverhüllt,
zeigt dir zugleich dein neues Bild. *Refrein*

4 Nimm an des Christus Freundlichkeit,
trag seinen Freunden in die Zeit. *Refrein*

5 Schrecks dich der Menschen Widerstand
bleib ihnen dennoch zugewandt.

*Weil Gott in tiefster Nacht erschienen,
kann unsre Nacht nicht endlos sein.*

Schriftlezing: Lucas 2: 8-20

Zingen: Lied 473

Verkondiging

Zingen: Lied 506

Voorbede
Stil gebed
Onze Vader

Inzameling van de gaven
voor noodhulp slachtoffers tsunami op Sulawesi (zie toelichting)
voor de Kerk
voor bestrijding van de energiekosten

Tijdens de collecte luisteren we naar:
uit: Concerto Bes majeur, deel III Rondo, van C. Stamitz

Zingen (staande): Lied 487

1 Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in onze tijd.
Mensen van het welbehagen,

roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo (2x)

2 Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo (2x)

3 Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo (2x)

Zegen





Diaconale collecte: Toerusting van kerkelijk werkers als noodhulpverleners op Sulawesi.

Wanneer er een ramp gebeurt, vlucht bijna iedereen als eerste naar een kerk, een tempel of moskee. Dat gebeurde ook toen de Indonesiërs in Sulawesi te maken kregen met de aardbeving van 28 september jl. die zowel een tsunami als een allesverslindende modderstroom veroorzaakte. Kerkelijke gemeenschappen verzamelden, ver voor internationale noodhulporganisaties arriveerden, voedsel, kleding, tenten, maar boden ook een plek om samen te rouwen, te bidden en te troosten. Ook organiseerden predikanten heel snel, samen met imams, reddingsteams, waardoor levens gered zijn die niet waren gered als de slachtoffers hadden moeten wachten op de officiële noodhulporganisaties. Verwacht wordt dat het aantal rampen in Sulawesi zal stijgen de komende jaren. Het besef groeit dat kerken een unieke rol kunnen vervullen als noodhulp-verleners. De kerken in Sulawesi willen daarom predikanten en kerkelijk werkers toerusten op dit gebied, zodat er in de toekomst nog beter gebruik gemaakt kan worden van het potentieel dat zij hebben. De opbrengst van de kerstcollecte is bestemd voor het versterken van Indonesische kerken in ramp-gevoelige gebieden, zodat deze kerken meer levens kunnen redden, hulpverlening professioneler aan kunnen pakken en slachtoffers met traumatische ervaringen

deskundiger kunnen begeleiden. Giften kunnen ook gestort worden op **IBAN NL 95 RABO 0128 0850 02** t.n.v. de Diaconie van de Protestantse Gemeente Wassenaar met vermelding: "Sulawesi". Verdere informatie bij Corrie van der Ven cmvanderven@gmail.com



Kerkdiensten rond Oud- en Nieuwjaar

- *Zondag 30 december 2018, 10.00 uur gezamenlijke kerkdienst in de Dorpskerk. Voorganger: ds. J.A.D. van der Boon. Openbare Geloofsblijdenis. Kievietkerk gesloten*
- *Maandag 31 december 19.00 uur: Oudjaarsdienst, Dorpskerk. Voorgangers ds. Marthe de Vries, pastoor Michel Hage en ds. Jilles de Klerk.*
- *Dinsdag 1 januari 10.30 uur: Nieuwjaarsbegroeting, Messiaskerk. Ds. Jilles de Klerk*
- *Iedere woensdag: Ochtendgebed in de Kievietkerk, aanvang 10.00 uur. Ingang onder de toren.*

