

Zondag 5 januari 2020



## Doopdienst

Anna Maria Margarita van Aardenne

Willem Hendrikus Reinders

Kievietkerk te Wassenaar

Voorganger: ds. Jilles de Klerk  
Organist: Anneke Jansen

Orgelspel

Welkom

Bemoediging

- v. Onze hulp is in de naam van de Heer
- g. die hemel en aarde gemaakt heeft
- v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
- g. en niet laat varen het werk van zijn handen

Zingen: Psalm 72: 1, 3 en 6

Bediening van de doop

Inleiding

De doop is het zichtbaar teken van een onzichtbaar geheim, een teken verricht door mensen in naam van God. Alle mensen komen uit het water als ze geboren worden, daarom verbeeldt de doop iets als 'wedergeboorte' van de mens die God wordt toegewijd.

Dat het kind aan God wordt opgedragen drukt respect uit en verwondering over het geheim van het geschonken leven. Tegelijkertijd wordt daarmee gezegd dat dit kind een diepe waardigheid in zich draagt: Als kind van God is hij vrij en geen mens zal over zijn ziel mogen regeren.

Voor de ouders die het kind laten dopen is dit ook een moment waarop ze beseffen te moeten loslaten. Een kind hebben is niet een kind bezitten. In de vraag om Gods zegen leggen zij hun zorg en hun hoop voor de levensweg van hun kind.

De doop van dit kind gaat terug op de doop van Jezus Christus zelf. Hij die zich heeft laten dopen, om te delen in ons leven en onze dood, En die uit de dood is opgestaan om ons te doen delen in zijn leven. Hij heeft de opdracht gegeven:

'Ga op weg,  
maak al de volken tot mijn leerlingen,  
door hen te dopen  
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest  
en hen te leren al wat ik jullie opgedragen heb.  
En houd dit voor ogen:  
"Ik ben met jullie alle dagen,  
tot aan de voltooiing van deze wereld'.

Doopgebed

Zingen: lied 348: 1-5

Doopvragen:

Beloven jullie voor haar/hem die aan jullie zorg is  
toevertrouwd goede en zorgzame ouders te zijn?

Willen jullie dat je kind gedoopt wordt in de naam van de  
Eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest?

Willen jullie haar/hem voorgaan in zoekend, maar volhardend  
geloof, in vaste hoop en vurige liefde?

Wat is daarop jullie antwoord?

[kinderen kunnen rond het doopvont komen staan]

Presentatie van de dopeling

V: Welke naam hebben jullie je kind gegeven  
waarmee het zich gekend mag weten bij God en mensen?

(ouders noemen de doopnaam van hun kind)

## Doop en betekening

Vraag aan de gemeente:

Nu hier in ons midden deze ouders hun kind ten doop hebben gehouden, verzoek ik u antwoord te geven op deze vraag:

Wilt u met geloof en moed dit kin en zijn ouders omringen en opnemen in uw midden?

Wilt u zijn bestaan bevestigen, opdat hij het leven leert kennen als van eeuwige waarde, het geloof als bevrijdend en ons samen mag ervaren als een gemeenschap van mensen die elkaar dragen omdat zij zelf gedragen zijn.

Wat is daarop uw antwoord?

- ja, dat willen wij -

Zingen: Lied 348: 6-9

Gedicht

Aanbieden kinderbijbel

[kinderen gaan naar de kindernevendienst]

Gebed voor de opening der Schriften

Schriftlezing: Matteüs 2: 1-12

Zingen: Lied 506: 1, 2 en 4

Verkondiging

Zingen: Lied 526: 1, 2 en 4

Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader

Inzameling van de gaven  
voor Stichting Terminale Zorg Vrijwilligers  
voor de Kerk  
voor communicatiekosten

De kinderen komen terug in de kerkruimte

Zingen (staande): Lied 496: 1 en 3

Zegen  
g. Amen

*Ariston men hudoor*

Was jij Gods zoon en was ik Christofoor  
dan zou dezelfde angst en zaligheid  
mij overweldigen, dezelfde strijd.  
Hetzelfde diepe water waadde ik door,

Het water van de wanhoop, van de hoop.  
Wie door het water worden aangeraakt  
die worden kinderen van God gemaakt.  
Ik draag je naar het water van de doop.

Het water is, zoals de Grieken zeiden,  
ariston men, dat is het allerbest.  
Het spiegelt hemelen, het zingt getijden,  
het heeft de dorst van kinderen gelest,  
het water waar God op gelopen heeft,  
het water van de dood, het water leeft.

J.W. Schulte Nordholt

### *Mededelingen*

- *Zondag 12 januari, Kievietkerk, dr. A.C. Kooijman (Oegstgeest)*
- *Zondag 12 januari, Messiaskerk, Kidschurch, ds. Pieter van Winden.  
Thema: 'De doop van Jezus en van jou'*
- *Iedere woensdag: Ochtendgebed in de Kievietkerk, aanvang 10.00 uur.  
Ingang onder de toren*