



Gedachteniszondag
4 november 2018
Kievetkerk te Wassenaar

Gedachteniszondag 4 november 2018
Kievietkerk te Wassenaar

Voorganger: ds. Jilles de Klerk
Organist: Anneke Jansen
Hoboïst: Han Kapaan

Orgel en hobo: Adagio (W.A. Mozart)

Welkom

Zingen: Psalm 90: 1, 3 en 8

Kyriegebed

Zingen: lied 117a

[kinderen kunnen naar de nevendienst gaan]

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing: 2 Korintiërs 4: 5-10

⁵ Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen Jezus Christus als Heer en dat wij omwille van hem uw dienaren zijn. ⁶ De God die heeft gezegd: 'Uit de duisternis zal licht schijnen,' heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.

⁷ Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. ⁸ We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. ⁹ We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden gevelde, maar gaan niet te gronde.¹⁰ We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt.

Zingen: lied 834

Verkondiging

Zingen lied 807: 1, 2, 4, 5 en 6

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST DER GEDACHTENIS

Inleiding

Orgel en hobo: Adagio (J.S. Bach)

HET NOEMEN VAN DE NAMEN

Zingen (staande): Lied 730

(couplet 2 en 3 herdicht door Barbara de Beaufort)

- 1 Heer, herinner u de namen
van hen, die gestorven zijn
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid
naar het dag en nacht verbeide
Vaderhuis, hen toebereid.
- 2 Heer, ons ontoereikend spreken
zocht naar woorden in de nacht.
Tot de morgen aan zou breken
hield ons hart bij hen de wacht.
Heer, wij geven in uw hoede
wie ons zo ontvallen zijn,
dat uw liefde keert ten goede
alle onmacht, alle pijn.
- 3 Heer, hoe teder de gebaren
waarmee gij ons troost en leidt.
Geen begrijpen, geen verklaren
van uw toegenegenheid.
Ga met ons de stille wegen
zit met ons aan tafel aan,
en verenig in uw zegen
ons met wie zijn voorgegaan.

Voorbede - Stil gebed - Onze Vader

Tijdens de collecte luisteren we naar 'Pièce' (C. Franck)

Inzameling van de gaven

voor het hospice in Wassenaar

voor de Kerk

voor bestrijding onkosten liturgieboekjes

Zingen (staande): Lied 426 (het Engelse én het Nederlandse couplet)

Zegen

Mededelingen:

- *U bent van harte uitgenodigd de gedachteniskaars van wie u dierbaar is na deze dienst met u mee te nemen.*
- *Zondag 11 november 2017, 10.00 uur zal voorgaan ds. J.A.D. van der Boon*
- *Iedere woensdag: Ochtendgebed in de Kievietkerk, aanvang 10.00 uur. Ingang onder de toren*

In het afgelopen jaar ontvielen ons in de Kievietkerk:

Ida Maria Margaretha Spek – Mallee	2 december 2017
Marinus Adrianus Havenaar	9 december 2017
Reina van der Wel – van der Gugten	10 december 2017
Digna Hintzen – Philips	7 februari 2018
Dicky Fokker- van Eijs	5 maart 2018
Jan Cornelis Kleinveld	11 april 2018
Sophie von Oven–van Aerssen Beijeren van Voshol	12 april 2018
Hans Balner	29 april 2018
Hendrika Verhoeve- Jongkind	16 juni 2018
Jeanne Yvonne Georgette Anne Idenburg-van der Kuil	12 juli 2018
Willempje de Valk-Rodi	4 augustus 2018
Machteld Wolthera Wijsman – van Wassenaer	25 augustus 2018
Elizabeth Cornelia Murre – Knobbout	14 september 2018
Hendrik Jan de Haan	28 september 2018

