

Orde van dienst voor de Paasmorgen



Zondag 21 april 2019
Kievietkerk te Wassenaar
Voorganger: ds. Jilles de Klerk
Orgel: Anneke Jansen
Klarinet: Roefke van der Louw

Christus als de hovenier

'Zij dacht dat het de hovenier was', Johannes 20:15

Eén Rembrandt kende als kind ik goed:
de Christus met de grote hoed
wandeland in de ochtendstond.
En, naar erbij geschreven stond:
Hij was de hovenier.

En nòg laat ik mijn tranen gaan
als in de gaarde ik Hem zie staan,
en – wat terzijde – in stille schrik
die éne, zij die dacht als ik:
Het was de hovenier.

O kinderdroom van groen en goud –
Géén die ontnam wat ik behoud.
De laatste hoven naderen schier
en ijler wordt de ochtend hier.

Hij is de hovenier

Ida Gerhardt

Afbeelding voorzijde: 'De opgestane Heer verschijnt aan Maria
Magdalena', Rembrandt, ca 1645

Voorafgaand aan de dienst luisteren we naar het *Allegro e non presto* uit het Concerto d moll van T. Albinoni

Welkom

Bemoediging

v. Onze hulp is in de naam van de Heer

g. die hemel en aarde gemaakt heeft

v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid

g. en niet laat varen het werk van zijn handen

Zingen (staande): lied 630

Risus paschalis

Zingen: lied 624

[kinderen kunnen naar de nevendienst gaan]

Schriftlezing: Johannes 20: 1-10

Zingen: lied 620: 1, 3, 4, 5, 11 en 12

Schriftlezing: Johannes 20: 11-18

Zingen: lied 623: 1, 2 en 4

Verkondiging

Zingen: Lied 978: 1, 2 en 4

Voorbede - Stil gebed - Onze Vader

Tijdens de collecte luisteren we naar het *Adagio* uit het Concerto d moll van T. Albinoni

Inzameling van de gaven voor De Bakkerij in Leiden
voor de Kerk
voor het jeugdwerk

Zingen (staande): Lied 634

Zegen

Toelichting op de diaconale collecte:

Diaconaal Centrum De Bakkerij, midden in Leiden aan de Oude Rijn, is al eeuwenlang een plek waar hulp gegeven wordt aan (arme) Leidenaren, vanuit de kerken. Tegenwoordig is Diaconaal Centrum De Bakkerij een modern kerkelijk centrum voor hulp en dienstverlening. De Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden geven vanuit de kerken hulp aan ieder die dat nodig heeft, dichtbij en ver weg, voor korte of langere duur. De hulpverlening staat open voor iedereen, met speciale aandacht voor vluchtelingen, dak - en thuislozen, mensen die dreigen te vereenzamen en/of in dringende financiële problemen raken. We sporen zelf actief maatschappelijke noden op en brengen die onder de aandacht van de bestaande hulpverlening. Indien nodig starten zij nieuwe hulpprojecten op en brengen die onder in zelfstandige organisaties. www.debakkerijleiden.nl

- *Zondag 28 april 2019, 10.00 uur gezamenlijke dienst in de Messiaskerk. Voorganger: ds. J. van den Berg*
- *Iedere woensdag: Ochtendgebed in de Kievietkerk, aanvang 10.00 uur. Ingang onder de toren*