



Zondag 25 augustus 2019, 19.15 uur
Kievietkerk te Wassenaar

Songs of Praise

Voorganger: ds. Jilles de Klerk
Orgel: Anneke en Rijk Jansen
Sopraan: Anneke Jansen

Welkom

Bemoediging en groet

- v. Onze hulp is in de naam van de Heer
- g. *die hemel en aarde gemaakt heeft*
- v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
- g. *en niet laat varen het werk van zijn handen*
- v. Genade zij u en vrede
- van God onze Vader, door Jezus Christus, onze Heer.
- g. *Amen*

Korte toelichting op de dienst

Gezongen Psalmen

Psalm 8a: 1, 3, 5 en 6 (canon)

Psalm 23c: 1,2, 3 en 5: 'The Lord's my shepherd'

- 1 The Lord's my Shepherd, I'll not want;
He makes me down to lie
in pastures green; He leadeth me
the quiet waters by.
- 2 My soul He doth restore again,
and me to walk doth make
within the paths of righteousness,
e'en for His own name's sake.
- 3 Yea, though I walk in death's dark vale,
yet will I fear no ill;
for Thou art with me, and Thy rod
and staff me comfort still.
- 5 Goodness and mercy all my life
shall surely follow me,

and in God's house forevermore
my dwelling-place shall be.

Psalm 103e: 'Bless the Lord my soul' (Taizé)

Gezongen gebeden

Lied: 'Guide me, o thou great Redeemer'

- 1 Guide me, O thou great Redeemer
pilgrim through this barren land;
I am weak, but thou art mighty -
hold me with thy powerful hand:
Bread of heaven, Bread of heaven
feed me till I want no more (2x).
- 2 Open now the crystal fountain,
whence the healing stream doth flow,
let the fire and cloudy pillar,
lead me all my journey through:
Strong Deliverer, strong Deliverer,
be thou still my strength (2x).
- 3 When I tread the verge of Jordan,
bid my anxious fears subside;
bear me through the swelling current,
land me safe on Canaan's side:
Songs of praises (2x)
I will ever give to thee (2x).

Gezang 467 (Liedboek voor de Kerken)

- 1 O eeuw'ge Vader, sterk in macht,
wiens arm betoomt der baren kracht,
die wijst de grond'looz' oceaen
de hem gestelde perken aan,

o wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!

2 O Christus, wiens bestraffend woord
door wind en water werd gehoord,
die onder 't stormen rustig sliep
en wandeld' over 't schuimend diep,
o wil verhoren onze beë
voor hen, die zijn in nood op zee!

3 O Geest, die op de grote vloed
gelijk een vogel hebt gebroed,
breng Gij 't geweld der zee tot staan
en laat de mens met vrede gaan.
O wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!

4 O God, die ons behoeden wilt,
bescherm de broeders, wees hun schild
in storm en strijd, ga met ze mee
en red ze van 't geweld der zee,
dat land en water wijd en zijd
lofzingen uw barmhartigheid.

Solozang: 'What wondrous love is this' (Geoff Weaver)

What wondrous love is this, o my soul, o my soul;
what wondrous love is this that caused the Lord of bliss
to lay aside his crown for my soul.
I will sing, will sing to God and to the Lamb, I will sing.
To God and to the Lamb who is the great I AM,
while millions join the theme, I will sing.
I'll sing on, I'll sing on, and when from death I'm free, I'll sing on
I'll sing and joyful be, and through all eternity I'll sing on.

Inzameling van de gaven voor:

- activiteiten voor kinderen in asielzoekerscentra

- de Kerk
- kosten onderhoud en verlichting

Zingen wereldwijd

Lied 969: 1, 2 en 4, 'In Christus is noch west noch oost'

Lied 675: 1 'Geest van hierboven', Kidung Jemaat 443: 2 'Bila kau hadir'

Nb Indonesisch: c = tsj; j = dj; u = oe; ua = w

2 Bila Kau hadir, kami tak kuatir
 kuasa Iblis, kuasa maut.
 Kau mengalahkan tiap ancaman
 Kau enyahkan kemelut.
 NamaMu Tuhan, kami agungkan,
 Di hadapanMu kami umatMu
 bersukaria. Haleluya!
 Kar'na percaya kami pun jaya;
 puji-pujian kami nyanyikan:
 Tuhan setia! Haleluya!

*Vert: Als u nabij bent, vrezen wij
 duivelsmacht noch dood.
 U overwint iedere dreiging
 U verdrijft de nood.
 Uw Naam, Heer, verhogen wij.
 Voor uw aangezicht verblijden wij,
 uw gemeente, ons. Halleluja!
 Omdat ons geloof de zege brengt
 zingen wij lofliederen:
 de Heer is getrouw! Halleluja!*

Duet: 'Irish Blessing' (James Moore, arr. Patrick Pranger)

May the road rise to meet you,
 may the wind be always at your back.

May the sun shine warm upon your face,
the rains fall soft upon your fields.
And until we meet again (2x)
may God hold you
in the palm of His hand.

Zegen

Avondlied

Lied 248: 'De dag door uwe gunst ontvangen'

