

Tweede zondag van advent

6 december 2020

Heiligendag van St. Nicolaas



Voorganger: ds. Jilles de Klerk

Organist: Rijk Jansen

Gelegenheidsantorij o.l.v. Anneke Jansen

m.m.v. Anne Schulte Nordholt

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Cantorij: lied 433: 1,2, 4 en 5

Bemoediging: Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde geschapen heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Aansteken van de eerste en tweede adventskaars

Gebed

Cantorij: Kyrië uit de Missa Corona van Wouter van Belle

Over St. Nicolaas 1

Cantorij: lied 745: 1, 2 en 3

Over St. Nicolaas 2

Cantorij: lied 745: 4 en 5

Gebed

Schriftlezing: Efeziërs 1: 1-6 en 15-19 (vrij naar de Naardense Bijbel)

Van Paulus, door de wil van God apostel van Jezus Christus,
aan de heiligen in Efeze die geloven in Jezus Christus:
Genade voor u en vrede van God, onze Vader en van de Heer, Jezus Christus!

Gezegend zij God, de Vader van Jezus Christus, onze Heer!
met Christus in de hemelen geeft hij ons alle zegen van de Geest.
Ja, in hem heeft hij ons uitverkoren al voor de grondlegging der wereld om
geheiligd en gereinigd voor hem te staan.
In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus
Christus. Zo was het welbehagen van zijn wil.

Ik heb gehoord van uw geloof in de Heer Jezus en de liefde voor al de heiligen; en daarom houd ook ik niet op voor u te danken en u te gedenken in mijn gebeden.

Moge de God van onze heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de Geest van wijsheid en openbaring, tot kennis van hem.

Moge hij de ogen van uw hart verlichten, zodat u zult weten welke de hoop is waartoe hij roept, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfdeel onder de heiligen en wat de alles overtreffende grootheid is van zijn macht aan ons die geloven.

Cantorij: Een lied voor St. Nicolaas (W. Barnard): 1 en 2

Namen als sterren in de nacht, door heel de kerk steeds hoog geacht, geleiden ons, wij denken aan wie ons voorgoed zijn voorgedaan.

Zij leven nog, zij leven weer met ons verbonden in de heer.

Van al die heiligen wijd en zijd geldt één vandaag inzonderheid.

Overweging 1

Cantorij: Een lied voor St. Nicolaas (W. Barnard): 3 en 4

Hij komt van ver bij ons vandaan, veel armen heeft hij goed gedaan, hij deelde wat hij had aan brood en was hun aller huisgenoot.

Maar eveneens wordt er verteld, dat hij de schippers vergezelt die vader voor een karig loon. Zij zien hem als hun schutspatroom.

Overweging 2

Cantorij: Een lied voor St. Nicolaas (W. Barnard): 8, 9 en 10

O bisschop met de witte baard en schutspatroom van al wie vaart, gij toeverlaat van groot en klein, leer ons Gods bondgenoot te zijn!

Namen als sterren in de nacht door heel de kerk steeds hoog geacht, geleiden ons, wij denken aan wie ons naar God zijn voorgedaan.

Zij leven nog, zij leven weer, met ons verbonden in de Heer.
Aan hem zij onze lof gewijd voor al die heil'gen wijs en zij!

Gebeden

Cantorij: lied 444: 1, 2, 4 en 5

Zegen

Orgelspel

Bij de uitgang kunt u uw gaven geven voor de diaconie en voor de kerk. De opbrengst wordt verdeeld tussen de Diaconie en de kerk

Diaconale collecte: Dokters van de wereld.
Het andere deel is voor de kerk

- via de Scipio-App kunt (via Incasso) een collecte-tegoed kopen en vanuit dit tegoed een bijdrage aan de wekelijkse collecte doen.
- U kunt via www.skgscollect.nl/97 een bijdrage doen (iDeal)
- U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL34 RABO 0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake Kerkelijke activiteiten

Zondag 13 december, derde adventszondag gaan voor:

Kievietkerk, 10.00 uur, ds. R. Oranje

Dorpskerk, 10.00 uur, ds. Esther de Paauw (met kindernevendienst)