



Protestantse Gemeente te Wassenaar

Zondag 10 januari 2021

Voorganger: ds. Jilles de Klerk

Organist: Rijk Jansen

Gelegenheidscantorij o.l.v. Anneke Jansen

Orgelspel

Welkom

Votum en groet: Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde geschapen heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Genade zij u en vrede
van God onze Vader
door Jezus Christus, onze Heer
in de gemeenschap van de Heilige Geest
Amen

Cantorij: Psalm 87: 1, 3 en 4

- 1 Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof;
door uwe poort zal ieder binnentreden.

- 3 God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kind'ren dragen.

- 4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: "In U zijn al onze fonteinen".
Terug naar boven

Kyriëgebed

Kyrie en gloriahymne: 299 E

Heer, ontferm U
Heer, ontferm U,
Christus, ontferm u,
Christus, ontferm u,
Heer, ontferm u over ons,
Heer, ontferm u over ons,

Glorie, glorie aan God hoog in de hemel
En op aarde vrede in mensen
van zijn behagen
Wij loven U, aanbidden U,
Vereren en zegenen U,
Wij danken U om uw glorie!
Hemelse koning, God over allen,
Vader van mensen!
Jezus Messias, één met de Vader,
Lam van God, die wegdraagt de zonden
Van heel onze wereld:
Geef uw ontferming!
Heilig, heilig zij Gij alleen
Heer, allerhoogste,
Jezus Messias, heilige Geest,
Glorie van God!
U aller eer, nu en altijd.
Amen, amen, amen.

Schriftlezing: Marcus 1: 1-15

Cantorij: lied 692: 1, 2, 3, 4 en 8

Wij wachten op de Geest beloofd
De geest van kennis, hulp en troost
Kom Geest van God, daal in ons neer.
Wij wachten op de heilige Geest,
Als wind die waait waar heen zij wil,
Die komt en gaat en ons vervult.
Kom Geest van god, waai alles schoon.

Wij wachten op de heilige Geest
Als krachtig, dansend vlammspel
Dat loutert, reinigt en herschept.
Kom Geest van God en vuur ons aan.

Wij wachten op de heilige Geest
Als duif die hart en ziel doorstraalt
Wanneer zij zilver in ons daalt,
Kom Geest van God, zo vederlicht.

Wij wachten op de heilige Geest
Als wijsheid die ons inzicht geeft
In wat er diep in mensen leeft.
Kom, Geest van God, geef goede raad

Wij wachten op de heilige geest
Als adem van het leven zelf
Die dode stof tot leven brengt
Kom Geest van God, blaas leven in
Wij wachten op de heilige Geest,
Als wind die waait waar heen zij wil,
Die komt en gaat en ons vervult.
Kom Geest van god, waai alles schoon.

Overweging

Cantorij: lied 538

Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden,
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden,
die 't ons heeft voorgedaan

Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende een dode,
een mens in wind en vuur.

Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden,
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan

Gebeden

Cantorij: lied 528: 1, 3, 4 en 5

- 1 Omdat Hij niet ver wou zijn
is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn
heeft Hij willen wonen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

- 3 God van God en licht van licht
aller dingen hoeder
heeft een menselijk gezicht
aller mensen broeder.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

- 4 Wilt daarom elkander doen
alle goeds geduldig.
Weest elkaar om zijnentwil
niets dan liefde schuldig.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

- 5 Weest verheugd, van zorgen vrij:
God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij,
wonend in ons midden.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Zegen

Orgelspel

Bericht van de Diaconie

Diaconale collecte op zondag 10 januari 2021 : het plaatselijk diaconaal werk.

De opbrengst van de diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor één van de kerntaken van de diaconie: het maatschappelijk werk van onze kerk. De toegang tot voorzieningen van overheidswege is in de afgelopen jaren steeds moeilijker geworden, hetgeen zijn weerslag heeft op hen die het door omstandigheden toch al minder troffen. Dat heeft er inmiddels toe geleid dat er vaker dan tot dusver op de diaconie een beroep wordt gedaan om de helpende hand te bieden. Om deze zogenaamde “ stille hulp” mogelijk te maken, is Uw financiële steun nodig.

Het tweede gedeelte van de collecte is bestemd voor de Kerk.

Er zijn twee manieren waarop U dit kunt doen:

- 1) U kunt Uw gave storten op: NL34RABO 0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake kerkelijke activiteiten onder vermelding van : collecte en datum.
- 2) U kunt ook een bijdrage geven (iDeal) via www.skgcollect.nl/97
De link naar deze iDealbetaling is te vinden op onze website [www.pkn – wassenaar.nl](http://www.pkn-wassenaar.nl)
- 3) U kunt ook via de Scipio-app een tegoed opwaarderen en voor collectes dan door afwaardering van collectes uw tegoed gebruiken.