

Kerstavond in de Kievietkerk



Donderdag 24 december 2020

Voorganger: ds. Jilles de Klerk

Organist: Rijk Jansen

m.m.v. cantorijleden o.l.v. Anneke Jansen

M.m.v. Rose-Marie en Floris de Lind van Wijngaarden

Brem Koster en Saar Sturm

Welkom

Rose-Marie zegt lied 506: 1 op:

Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Betlehem,
wij gaan uw koning tegemoet,
o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor Hem!
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!

Cantorij: lied 506: 2 en 4

Aansteken van de kaarsen door Floris

Gedicht: Ergens tussen alle sterren (Brem)

ergens tussen alle sterren
staat de ster van God

ergens tussen alle mensen
komt het kind van God

hij heeft geen naam
hij is van licht

hij heeft een naam
hij is van licht

ik weet niet
hoe ik hem herkennen kan

ik weet niet
hoe ik hem herkennen kan

ik kijk omhoog
en denk bij elke ster:
misschien ben jij het wel

ik kijk om me heen
en denk bij ieder kind:
misschien ben jij het wel

Cantorij: lied 483, Stille Nacht

Lezing van het Kerstverhaal door Saar Sturm

Cantorij: Holy child how still you lie (met beelden uit kinderbijbel Kees de Kort)

Kerstverhaal: de koning die van zijn troon viel (Jilles)

Lied 486: 1 en 2 (kinderen doen mee op hun instrumentjes)

Gebed

Zingen 476: 1 en 3, Nu zijt wellkome

Zegen