

PROTESTANTSE GEMEENTE WASSENAAR
ZONDAG 18 APRIL
MISERICORDIA DOMINI



Voorganger: Ds. Esther de Paauw
Zang: Anneke Jansen
Organist: Rijk Jansen

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 33: 2 en 7

2. Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde / overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Hem'len hoog verheven, / vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

7. Heil hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen, / Hij laat niet verkwijnen
wie zijn hulp verbeidt.
Koninklijk van gaven / wil de Here laven
wie ontbering lijdt.

Votum en groet

Gebed

Loflied: 622: 1, 4 en 6

1. Nu triomfeert de Zoon van God
die is verrezen uit de dood,
halleluja, halleluja,
met grote pracht en heerlijkheid.
Hem zij de lof in eeuwigheid!
Halleluja, halleluja.

4. O Gij die onze Heiland zijt,
die zondaars uit de dood bevrijdt,

halleluja, halleluja,
om uw genade'n liefde leid
ons binnen in uw heerlijkheid.
Halleluja, halleluja.

6. Aan God de Vader in zijn troon,
aan Christus, zijn geliefde Zoon,
halleluja, halleluja,
en aan de Geest zijn toegewijd
lof, dank en eer in eeuwigheid.
Halleluja, halleluja.

Bijbellezing: Johannes 21: 15-24

Lied: 326: 1, 2 en 3

1. Van ver, van oudsher aangereikt,
een woord dat toch niet van ons wijkt,
nabij en nieuw ons aangedaan,
weer vlees geworden, opgestaan!

2. Dit woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.
Dit woord, dat God van oudsher sprak.

3. Dit woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt,
als lente die ons bloeien doet.

Bijbellezing: 1 Johannes 1: 1-9

Lied: 326: 4, 5 en 6

4. Dit lied dat onze nacht verstoort
wordt keer op keer als nieuw gehoord.
Het breekt zich baan in morgenlicht,
een nieuwe dag, een vergezicht.

5. Van ver, van oudsher aangezegd,
een naam, opnieuw op ons gelegd,
een woord, dat onze monden vult,
een lied, dat Gods gelaat onthult.

6. O woord, zolang ons toegedaan,
zet ons opnieuw tot zingen aan:
gezegend, hier en overal
die is, die was, die komen zal!

Overdenking

Lied 424

voorzang 1 Verzadigd de honger,
gestild ons verlangen,
met goedheid gevoed.



voorzang 2 Genezen de dorst,
gevuld onze kruiken,
een stroom van genade.



voorzang 3 Geklaard is de dag,
het donker voorbij.
Wij zien uw gezicht.



allen Licht in on-ze we-reld!

voorzang 4 Bij name geroepen,
naar buiten gebracht,
een weg voor ons uit.



allen Her-der, die ons voor-gaat!

voorzang 5 Die ons doorstroomt
en ons in bloei zet,
rijpt ons tot vrucht.



allen Wijn-stok van de lief-de!

voorzang 6 Bron en bestemming,
trouw die ons draagt
voor altijd op adem.



allen Waar-heid, weg en le-ven!

Gebeden – stil gebed – onze Vader

Lied: 650: 1, 2, 4 en 7

1. De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.
2. Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.
4. Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed

zal goede aarde zijn.

6. Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.

Zegen