



Diaconale collecte is bestemd voor de Stichting Terminale Zorg Vrijwilligers. Mensen die weten dat ze binnenkort zullen sterven, willen het liefst in hun vertrouwde omgeving zijn, meestal thuis.

De stichting verleent terminale zorg in de thuissituatie door goed opgeleide vrijwilligers. Dit als aanvulling op en in samenwerking met de professionele hulpverleners. Hun taak is om mensen in de laatste levensfase bij te staan met aandacht. Naast emotionele ondersteuning van de terminale cliënt en zijn naasten kunnen de vrijwilligers de nodige praktische zorg verlenen.

Ook kunnen zij de mantelzorgers stimuleren om betrokken te blijven bij de zorgverlening en het proces van sterven. Uit de aanwezigheid van vrijwilligers kunnen de mantelzorgers weer nieuwe moed en energie putten en kan hun draagkracht worden versterkt. Dit leidt tot de taakinfilling die kort samengevat luidt: tijd, aan 'Er Zijn' tijd, aandacht en ondersteuning voor de zieke in de laatste levensfase en de naasten. www.terminalezorg.nl

De opbrengst van de diaconale collecte voor Sulawesi tijdens Kerstavond en Kerstmorgen is € 3.937,81
De opbrengst voor het plaatselijk Diaconaal werk op 31 december 2018 is € 316,97

Informatiebijeenkomst reis 2019.

Op 6 januari zal in de hal van de Messiaskerk een informatiebijeenkomst worden gehouden voor de reisgroep van de afgelopen twee jaar en belangstellenden over de reis naar Normandië en Bretagne die van 6 tot en met 14 september zal plaatsvinden. Aanvang 14.00 uur.

Altijd Welkom.

Woensdag 9 januari a.s. geeft de heer Hans van Engeldorp een presentatie over DUNEA. U bent van harte welkom in de Messiaskerk. Aanvang 14.30 uur.

Donderdagmorgen 10 januari, Gespreksgroep Sofie

Op twee eerdere ochtenden bespraken we het "deuterocanonieke" bijbelboek Tobit. De interesse en het plezier in dit boekje nemen per bijeenkomst toe, is mijn indruk. En terecht. Dus sluit u gerust aan bij deze groep. En maak ook kennis met de rijkdom aan ideeën, vragen en verhaalkunst van Tobit. We gaan verder bij Tobit 8. En onderweg noteren we onderwerpen en vragen voor de bijeenkomsten hierna. Om 10.30 beginnen we. In de bestuurskamer van het Van Ommerenpark. Om 12 uur gaan we uiteen. *Pieter van Winden*

Donderdagmiddag 10 januari, Donderdagmiddag Gesprekkring

Om 14.30 komen we bij elkaar bij Hans Putter thuis: Storm van 's Gravesandeweg 4. De vorige keer hadden we een uiterst geanimeerd gesprek over het boek Openbaring. Nu buigen we ons over Epifanie. Opnieuw betrekken we daar muziek bij en afbeeldingen van kunstwerken. Want Epifanie hangt er in onze contreien een beetje bij, maar in Oost-Europa is het vaak een belangrijker feest dan Kerstmis. Hoe komt dat? Wat zegt dat over onze cultuur en ons geloof? *Pieter van Winden*

Donderdagavond 10 januari, gespreksgroep voor doopouders

Om 20 uur starten we ons gesprek. We komen bij elkaar aan de Oostdorperweg 110. Deze keer bekijken we het boek Esther. Kun je daar wat mee, zelf? God wordt er immers niet in genoemd. Op het eerste gezicht lijkt het bizar vrouwonvriendelijk. Toch staat het de komende zondagen op het leesrooster (vanaf 20 januari). In de Kidschurch van 10 februari in de Kievietkerk gaan we er met volwassenen én kinderen mee aan de slag. Dus kijken we wat dit bijbelboek feitelijk doet. Wat zegt het ons als ouders. En daar rolt dan als vanzelf de vraag uit: verhalen en geloofsopvoeding, welke verhalen vertel jij? Daarvoor heb ik dan weer een gesprekspel bij me. We bestaan als groep uit ouders die korter of langer geleden hun kind lieten dopen in de Messiaskerk. Dat is zo gegroeid. Maar andere doopouders zijn net zo welkom. *Pieter van Winden*

Maandagavond 14 januari: avond met ouders van kinderen én van tieners

Op maandagavond 14 januari zijn alle ouders van kinderen en van tieners welkom in bar Het Ruime Sop, Zijlleen 30. We beginnen om 20 uur. Gewoon, een gezellige avond, ontspannen. Als start van het nieuwe jaar. Er is alle ruimte om elkaar te spreken. Daarnaast, en dat is de aanleiding, is er aandacht voor het tieneraanbod en het kinderwerk van de kerk. Als predikanten presenteren we kort en bondig het tienerprogramma voor 2019. Ook hebben we informatie over KidsChurch, dat op 10 februari begint. Kinder- en tienerleiding zijn ook uitgenodigd. Bij dit alles is de vraag: is dit inderdaad het beste wat we onze kinderen en tieners te bieden hebben als kerk? En wat nog meer? Of is het wel genoeg zo? Een gezellig avond dus met open gesprekken die iets opleveren! Doe je mee? Namens de kerk bieden we je graag koffie, thee en een hapje aan. Drankjes betaal je zelf. Bar open vanaf 19.30. Welkom!

Jilles de Klerk, Pieter van Winden

Eetcafé 30+

Op zaterdag 12 januari a.s. hopen we u weer te kunnen verwelkomen bij het Eetcafé 30+ in de Messiaskerk. We gaan deze keer een After Christmas party houden, ondanks dat nu Kerst en Oud en Nieuw nog niet voorbij zijn. Het zou leuk zijn als een ieder zich ook kerstachtig zou willen kleden bijvoorbeeld een foute kersttrui, niets is verplicht maar alles mag.

We starten met een inloop vanaf 18:30 uur. De kosten voor deze maaltijd bedragen 10 euro p.p. (exclusief drankjes). Wij hopen op een grote opkomst! U kunt zich opgeven (uiterlijk 09 januari) per email bij: Peter en Janny Woudsma: pwoudsma@live.nl of telefonisch bij Koos en Lenie van den Akker 06-41795192

Gebedsbrief

Iedere week wordt er een gebedsbrief gemaakt en rondgestuurd per mail. De gebedspunten worden aangeleverd door mensen uit de gemeente. De brief wil een bemoediging zijn voor de gemeente en haar leden. Wilt u de brief ontvangen mailt U dan naar: gebedskringwassenaar@hotmail.com. De onderwerpen kunnen worden aangeleverd op dit mailadres of mondeling aan ons team : Ria Pronk, Ine Deckers en Meta Tukker.

Bezoeker?

Bent U als bezoeker in deze kerkdienst? Dan nodigen wij U van harte uit, om na de dienst met ons een kopje koffie te drinken in de ontmoetingsruimte.

Kerkelijk Bureau **W** www.pkn-wasenaar.nl
Schoolstraat 4 **E** info@pkn-wassenaar.nl
2242 KH Wassenaar **T** 070 5114068

Op de hoogte blijven via de App Protestant?
Scan dan deze code met Uw mobiele telefoon!



Kopij inleveren op woensdag vóór 18.00 uur : kerkbrief@yahoo.com / Mevr. N. van Duijn, Schouwweg 75b Tel. 5116288