

# Zondag 12 januari 2020

## Messiaskerk te Wassenaar

In deze dienst wordt Liv Hoogendijk gedoopt  
KidsChurch: Water heb je nodig om te leven.

*I Petrus 3:21-22*

*Want door het water van de doop kun je gaan leven zoals God het wil.  
Het water van de doop wast niet het vuil van je lichaam, maar laat  
zien dat je bij Christus hoort.*



## **Welkom**

*Iedereen gaat zo mogelijk staan*

**Stil gebed**

**Bemoediging en groet, drempelgebed**

**Lied 288 goedmorgen welkom allemaal**

*Iedereen gaat zitten*

**Inleiding op de doop**

**Gebed van de zondag**

**Lied 'Kind wij dragen je op handen naar het water van de bron' van Hanna Lam**

**Hemelhoog Lied 505**

1. Kind, wij dra - gen je op han - den  
naar het wa - ter van de bron.  
Want jouw le - ven mag niet stran - den  
niet ver - gaan in het waar - om.

*Refrein*  
Door het wa - ter vroeg of la - ter  
kom je dicht bij het ge - heim.  
In de ho - ge he - mel staat er  
dat je kind van 't licht mag zijn.

Door het water vroeg of later  
kom je dicht bij het geheim  
in de hoge hemel staat er  
dat je kind van 't Licht mag zijn

Als jouw naam wordt uitgesproken  
over duister water heen  
is jouw eenzaamheid doorbroken  
ben je hier niet meer alleen

Water, water, laat het stromen  
teken en herinnering  
van een eeuwig heimwee dromen  
van een altijd nieuw begin

Opgenomen en verbonden  
met de Naam die vrede is  
gaat jouw leven niet ten onder  
en het wordt niet uitgewist

**Bartlo en Rosalyn en Damian komen naar voren met Liv**

*De doopgetuigen komen mee en gaan achter Bartlo en Rosalyn  
staan*

*De kinderen kunnen naar voren komen*

*Water in de doopvont*

**Doopvragen aan de ouders**

**Vraag aan de doopgetuigen**

**Doopbediening** (ouders en de kinderen in de kerk rond het  
doopvont)

**Vraag aan de gemeente**

Belooft u Liv, dit kind van God  
te ontvangen in uw midden,  
te dragen in uw gebeden  
en samen met haar en haar ouders  
de weg van het Koninkrijk te gaan?

**Allen: ja, dat beloven wij**

**Lied “Laat de kind’ren tot Mij komen” Hemelhoog lied 506**

1. Laat de kind'-ren tot Mij ko-men, al-le kind'-ren. Laat de kind'-ren tot Mij ko-men, nie-mand mag ze hind'-ren. Want de poor-ten van mijn rijk staan voor kind'-ren o-pen, laat ze al-len groot en klein bij mij bin-nen lo-pen.

2. Laat de mensen tot mij komen,  
over alle wegen.  
Laat de mensen tot mij komen,  
houdt ze toch niet tegen.  
Want de poorten van mijn rijk,  
gaan ook voor hen open,  
als ze aan een kind gelijk,  
bij mij binnen lopen.

## Aanbieden van de doopkaars

## **Aanbieden kinderbijbel door ouderling van dienst**

*Kinderen gaan terug naar hun ouders*

*De doopouders gaan zitten*

### **We lezen uit Matteus 3:13-17**

<sup>13</sup>Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. <sup>14</sup>Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: 'Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?' <sup>15</sup>Jezus antwoordde: 'Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.' Toen stemde Johannes ermee in. <sup>16</sup>Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. <sup>17</sup>En uit de hemel klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.'

### **We zingen Lied 526:1,2**

**Kleinere kinderen gaan een rivier maken door het gangpad met vissen en planten**

**Overdenking in samenspraak met grotere kinderen en gemeente**

**Lied 162:1 in het begin lag de aarde verloren**

**Voorbeden, stil gebed, onze Vader**

### **Collecten**

1. Plaatselijk diaconaal werk

2. Kerk

Bij de uitgang: Werk rond asielzoekers

## Doopherinnering

### Lied "Ga maar gerust"

T: Sytze de Vries



1 Ga maar ge-rust, want Ik zal met je mee-gaan.  
Ik ben je ba-ken, ook in die-pe nacht.  
Ik ben de stem die steeds in jou zal op-staan.  
Ik ben de hand die op je vriend-schap wacht.  
Ik ben het licht dat voor je voe-ten uit-gaat.  
Ik ben de wind waar-door je a-dem haalt.

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan  
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt  
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan  
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel  
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen  
Ik ben de dag, die schemert in je droom

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan  
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt  
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan  
Ik ben de verte, die verlangend wenkt  
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen  
ben ik de hand, die al je tranen wist.

**Zegen**

**Amen**

Welkom voor ontmoeting en nagesprek. Er is koffie thee en iets lekkers voor de kinderen. U kunt de Bartlo en Rosalyn met de doop van Liv feliciteren.

Ernst en Pieter staan klaar om op uw vragen of reacties in te gaan. Mailen of bellen kan ook: [pieter@interimpredikant.nl](mailto:pieter@interimpredikant.nl), 0612171113

Voorganger, ds. Pieter van Winden  
Ouderling van dienst, Ernst van Hoek  
Diaken, Cobi v.d. Berg, Jan Dalhuysen  
Organist, Cees van Delft  
Kindernevendienst, alle leiding van de PGW  
Crèche, Margriet de Wit  
Welkom door Trudymieke van Hilten en Margriet de Wit

