

Vespervieringen in de Stille Week 2021



Maandag 29 t/m woensdag 31 maart, 19.30 uur
Messiaskerk te Wassenaar

Maandagavond 15 april 2019
Liturg: Mieke van den Berg



Welkom

Tekst: Johannes 12: 23-25 (Bijbel in Gewone Taal)

²³Jezus zei: 'Het moment is gekomen dat de Mensenzoon zijn plaats in de hemel naast God zal krijgen. ²⁴Luister heel goed naar mijn woorden: Een graankorrel die in de aarde gezaaid wordt, moet sterven. Zolang hij niet sterft, gebeurt er niets. Maar als hij sterft, levert hij veel nieuwe korrels op. ²⁵Bedenk daarom: Als je je leven het allerbelangrijkste vindt, dan zul je het voor altijd verliezen. Maar als je bereid bent om je leven op aarde op te geven, dan zul je het eeuwige leven krijgen.

Lied 547

- 1 Met de boom des levens wegend op zijn rug
 droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
 Kyrie eleison, wees met ons begaan,
 doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

- 2 Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
 dat de lieve vrede ons bewaren zal,
 Kyrie eleison, wees met ons begaan,
 doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

- 3 want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,
 maar de hemel draagt ons op de adem Gods.
 Kyrie eleison, wees met ons begaan,
 doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

- 4 Laten wij God loven, leven van het licht,
 onze val te boven in een evenwicht,
 Kyrie eleison, wees met ons begaan,
 doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

5 want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
 maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.
 Kyrie eleison, wees met ons begaan,
 doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

6 Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug
 droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
 Kyrie eleison, wees met ons begaan,
 doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Overdenking

Stilte

Gebedstekst

Lied 556: 1, 4 en 5

1 Alles wat over ons geschreven is
 gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
 alle geboden worden thans voldragen,
 alle beproeving van de wildernis.

4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
 aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
 ons is een lofzang in de mond gegeven,
 sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem
 waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
 vrede aan allen die uw naam verhogen:
 heden hosanna, morgen kruisig Hem!

Dinsdagavond 16 april 2019
Liturg: Vera Timmermans



Welkom bij deze tweede vesper in de week voor Pasen.

Mijn naam is Vera Timmermans. Ik wil u vanavond graag deelgenoot maken van enkele gedachten van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer bij Genesis 3. Ik lees de eerste acht verzen van dit Bijbelgedeelte.

Tekst: Genesis 3: 1-8

Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: 'Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?' ²'We mogen de vruchten van alle bomen eten,' antwoordde de vrouw, ³'behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.' ⁴'Jullie zullen helemaal niet sterven,' zei de slang. ⁵'Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.' ⁶De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. ⁷Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van.

⁸ Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen.

Lied 944

1 O Heer, verberg u niet voor mij,
wanneer ik mij verberg voor U.
Gij weet het, ik ben bang voor U,
ontwijk U en verlang naar U.
O ga niet aan mijn hart voorbij.

- 2 En wees niet toornig over mij,
wanneer ik U geen liefde bied.
Ik noem U, maar ik ken U niet,
ik buig mij, maar ik ben het niet
en mijn gebed is tegen mij.
- 3 Spreek zelf in mij het rechte woord.
Zo vaak ik woorden voor U vond,
heb ik mij in mijn woord vermomd.
Nu wacht ik tot Gij zelve komt
en spreekt, zodat uw knecht het hoort.
- 4 Heer, roep mij als uw dwalend schaap,
dat U niet zoekt en U niet vindt.
Geef mij, als een die Gij bemint,
geef, dat ik als uw eigen kind
uw stem mag horen in mijn slaap.

Overdenking

Stilte

Gebedstekst:

God,

Op de weg van ons leven,
op de lange weg naar het land van uw belofte
gaan wij door woestijnen en donkere dalen.
Hoe zouden wij in staat zijn ons zelf staande te houden,
hoe zouden wij bij machte zijn elkaar te behoeden?
Wees, o God, voor ons
een bodem onder onze voeten,
een dak boven ons hoofd
een steun in onze rug,

een gids voor ons uit,
zodat we niet verwijderd raken
van U en van elkaar
en volhardend voortgaan
het daglicht tegemoet.

Lied 511: 1, 2, 5, 6 en 7

- 1 Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.
- 2 Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemmt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.
- 5 Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.
- 6 Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.
- 7 In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Woensdagavond 31 maart 2021
Liturg: Okko van Aardenne



Welkom bij deze derde vesper in de week voor Pasen.

Mijn naam is Okko van Aardenne. Ik wil u vanavond graag deelgenoot maken van enkele gedachten die bij mij opkwamen bij het lezen van Johannes 18: 33-38. Daar staat Jezus voor Pilatus. Ik lees de Bijbeltekst voor u:

‘Nu ging Pilatus het pretorium weer in. Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg hem: ‘Bent u de koning van de Joden?’ ³⁴ Jezus antwoordde: ‘Vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over mij gezegd?’ ³⁵ ‘Ik ben toch geen Jood,’ antwoordde Pilatus. ‘Uw volk en uw hogepriesters hebben u aan mij uitgeleverd – wat hebt u gedaan?’ ³⁶ Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’ ³⁷ Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt dat ik koning ben,’ zei Jezus. ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.’ ³⁸ Hierop zei Pilatus: ‘Maar wat is waarheid?’ Na deze woorden ging hij weer naar de Joden buiten. ‘Ik heb geen schuld in hem gevonden,’ zei hij.’

Lied 558: 1, 6, 7 en 8

- 1 Jezus, om uw lijden groot, om uw leven en uw dood die volbrengen 't recht van God, Kyrie eleison.
- 6 Om het zwijgen, het geduld, waarmee Gij de wet vervult, als men vruchtloos zoekt naar schuld, Kyrie eleison.
- 7 Om het woord van goddelijk recht dat Gij tot uw rechters zegt, – zelf hebt Ge uw geding beslecht, – Kyrie eleison.
- 8 Om de doornen van uw kroon, om de geseling en de hoon, roepen wij, o Mensenzoon, Kyrie eleison.

Overdenking

Stilte

Gebedstekst:

God,

Dubbelzinnig is het leven
dubbelhartig zijn wij mensen
wij worden bedrogen en bedriegen ons zelf, -
wat is waarheid?
waar is een weg?
O God, kom ons te hulp,
niet om te ontsluiëren
alle geheimen van hemel en aarde
alle vragen te beantwoorden
alle raadsels op te lossen,
maar om onze ogen te openen
voor de baan van licht
die uw Zoon is gegaan
door het duister heen
en om ons de moed te geven
hem te volgen op zijn woord.

Lied 587: 1, 2, 3 en 7

- 1 Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen
in deze nacht van duistere belangen?
Ik zoek U, Heer, en vraag U: maak mijn oren
heel om te horen.
- 2 Eén mens moet sterven om een volk te redden.
Door uw gehoorzaam lijden kan ik verder,
warm ik mij aan uw liefde die niet loochent.
Open mijn ogen.

- 3 Hemelse koning, door God uitgekozen,
waarom staat U terecht als rechteloze?
U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden.
U draagt mijn zonden.
- 7 Rijke geschenken zou ik willen geven,
eerbied en dank, de mirre van mijn leven.
Eer aan de Heer, die dood en duister keerde,
Licht voor de wereld.