



*Gezamenlijke kerkdienst op de diaconale zondag*

*op 27 oktober 2019*

*in de Messiaskerk te Wassenaar.*

*Thema: Geloven met handen en voeten*

Orgelspel

Welkom en mededelingen

-allen gaan staan-

Zingen: lied 272 Wij zoeken in uw Huis uw aangezicht, o Here

Votum en groet:

vg: Onze hulp is in de naam van de Heer

gem: *die hemel en aarde gemaakt heeft*

vg: die trouw houdt tot in eeuwigheid

gem: *en niet laat varen het werk van zijn handen.*

vg: Genade zij u en vrede

van God onze Vader

en van Jezus Christus onze Heer,

door de Heilige Geest.

gem: *Amen*

-*allen gaan zitten*-

Zingen: 'Als je geen liefde hebt voor elkaar' (Alles wordt Nieuw III, 19)

Met de kinderen

Kyrië-gebed

Glorialied: 299 e Kyrie- en Gloriahymne

*De kaars wordt ontstoken aan de paaskaars, kinderen van 4 t/m 12 gaan naar de Kinderwoorddienst*

Gebied bij de opening van Schriften

Schriftlezing: Amos 5: 21-24

Lied 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons

Schriftlezing Jakobus 2:14-26

Overdenking

Lied 912:1, 2 en 6 Neem mijn leven, laat het, Heer

Geloven met handen en voeten

Bevestiging Cor Hoogendijk tot ouderling-kerkrentmeester

Inleiding:

De apostel Paulus schrijft:

'Er is verscheidenheid in genadegaven,  
maar het is dezelfde Geest;  
er is verscheidenheid in bedieningen,  
maar het is dezelfde Heer;  
en er is verscheidenheid in werkingen,  
maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt.'

En de apostel Petrus zegt:

'Dient elkander, een ieder naar de genadegaven die hij  
ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei  
genade Gods.'

Zo worden in de gemeente van Jezus Christus mensen  
geroepen tot het ambt van ouderling en diaken, om samen  
met de predikanten deze dienstbaarheid te bevorderen en  
dit rentmeesterschap vorm te geven tot heil van allen en  
tot eer van de ene en gezegende Naam.

Vragen aan de ambtsdrager, Cor Hoogendijk:

- Wilt u de dienst aanvaarden waartoe u hier in Gods gemeente geroepen wordt?
- Belooft u uw ambt getrouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor de mensen die de Heer op uw weg brengt?
- Bent u bereid u bij dit alles te laten leiden door het geloof dat in deze gemeente gedeeld wordt?
- Belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis komt?

Antwoord: Ja

Zegenbede: God onze hemelse Vader,  
die u roept tot deze heilige dienst  
Hij verlichte u door zijn Geest  
en sterke u door zijn hand.  
In de naam van de Eeuwige,  
Vader, Zoon en Heilige Geest.

*Gemeente gaat staan*

V: Gemeente van Christus, nu Cor Hoogendijk tot deze bediening wordt bevestigd, belooft u hem te aanvaarden, te steunen en met hem te werken in de dienst van de Heer?

*Antwoord van de gemeente: **Ja, dat willen wij van harte***

Zingen: Psalm 134 Gij dienaars aan de Heer gewijd

Gebeden met afsluitend gezongen Onze Vader

Inzameling van de gaven

1<sup>e</sup> collecte Voedselbank

2<sup>e</sup> collecte Taken College van Rentmeesters

Uitgangscollecte Onderhoud instrumenten

-allen gaan staan-

Slotlied: Gezang 474 (Liedboek voor de kerken. 1973)  
Zegen

*Gemeente: Amen, amen, amen*

Orgelspel

*U wordt hartelijk uitgenodigd na afloop van de dienst nog een kop koffie / thee te blijven drinken. Voor de kinderen is er limonade.*

*Indien u naar aanleiding van deze dienst iets wilt vragen en/of opmerken kunt u na afloop daarvoor terecht bij de predikant en de ouderling van dienst, in de hal van de kerk*

---

## Colofon

*Voorganger: ds. J. M. de Klerk*

*Ouderling van dienst: Ernst van Hoek*

*Diakenen van dienst: Gina van Kesteren  
Bob Schuchhard  
Jan Dalhuysen*

*Orgel: Cees van Delft*

*De liturgie werd aan u uitgereikt door Sjoerd Abma  
Anneke Prins*

*Leiding crèche: Margriet de Wit*

*Kinderwoorddienst: Bertine Dalhuysen*

*Lectoren: Suzanne Spruijt  
Alex van der Ham*

*Voorbeden Bob Schuchhard  
Beamer Mieke van den Berg*

*Dirk Idzinga  
Koster Jan van Santen*