

LITURGIE



1 november 2020

Gedachtenisdienst
Messiaskerk Wassenaar

Orgelspel: Ein feste Burg ist unser Gott (J.S. Bach)

Het gedachtenisboek van de Messiaskerk wordt de kerk ingedragen.

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.

- *allen gaan zo mogelijk staan* -

Intrede

Lied van intocht: Psalm 90:1

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
De zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
Wij zijn in uw ontferming opgenomen
Wij mogen bouwen op de vaste grond
Van Uw beloften en van Uw verbond.

Votum en groet

Vgr: Onze hulp is in de naam van de Heer

Gem: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Vgr: Vrede zij U!

Gem: Ook met u zij de vrede van de Heer!

Gebed van toenadering

Gedachtenis

Het noemen van de namen en het aansteken van de kaarsen.

Hashivenu- viool en piano

Openbaring 21: 1-8

Stilte tot inkeer (gemeente gaat staan)

Lied 927 Ik vergeet nooit de mens die ik maakte
Strophe 1, 2, 3 en 5 (begeleid door viool en piano)

Vers 1

Ik vergeet nooit de mens die ik maakte
In mijn handpalm gegrift staat je naam
En ik bracht je weer thuis uit de vreemde
Deze ruimte hier mag je bestaan

Refrein

Zou ik ooit je vergeten, zou ik ooit je verlaten?
Nooit vergeet ik mijn eigen kind.
Zou ik je ooit vergeten, zou ik je ooit verlaten?
Nooit vergeet ik mijn eigen kind.

Vers 2

Zal een moeder haar kleine vergeten
Of een vrouw ooit de vrucht van haar schoot?
En al zou dat misschien ooit gebeuren,
Ik vergeet je nooit, ik bracht je groot.

Refrein

Zou ik ooit je vergeten, zou ik ooit je verlaten?
Nooit vergeet ik mijn eigen kind.
Zou ik je ooit vergeten, zou ik je ooit verlaten?
Nooit vergeet ik mijn eigen kind.

Vers 3

Ik heb vaak jou gezien in ellende,
Horen roepen in wanhoop tot mij
Je hebt mij nu tot antwoord bewogen
Ik daal af als een God die bevrijdt.

Refrein

Zou ik ooit je vergeten, zou ik ooit je verlaten?
Nooit vergeet ik mijn eigen kind.
Zou ik je ooit vergeten, zou ik je ooit verlaten?
Nooit vergeet ik mijn eigen kind.

Vers 5

Ach, mijn volk en mijn kinderen, luister,
Ook vandaag klinkt het woord uit mijn mond.
Keer je om, keer je hart tot de Ene.
Ik verwacht je, vernieuw mijn verbond.

Refrein

Zou ik ooit je vergeten, zou ik ooit je verlaten?
Nooit vergeet ik mijn eigen kind.
Zou ik je ooit vergeten, zou ik je ooit verlaten?
Nooit vergeet ik mijn eigen kind.

Dienst des Woords

Gebed voor opening van het woord

1^e lezing: Genesis 28: 10-13 en 16-17 en Genesis 35: 1

Eli Eli van Hannah Senesh - viool en piano

2^e lezing: Deuteronomium 33: 27 gevolgd door een gedicht

Dienst van het antwoord

Dienst der gebeden

Jerushalajim shel zahav (Naomi Shemer) – viool en piano

Lied 961

Niemand leeft voor zichzelf

Niemand sterft voor zichzelf

Wij leven en sterven voor God onze Heer,

Aan Hem behoren wij toe.

Zending en Zegen

Orgelspel Fuga over "O God die droeg ons voorgeslacht" (J.S. Bach)

Inzameling van uw gaven bij de uitgang
Diaconale collecte; Hospice Wassenaar
Collecte voor de Kerk

in verband met de Coronamaatregelen kunt u, uw gaven buiten bij de uitgang doneren in daarvoor bestemde schalen. Eventueel kunt u ook via de Scipio-App doneren of uw gaven overmaken op de rekening van de kerk. IBAN nummer NL34RABO0373732198, onder vermelding van de datum van de collecte. Uit praktische overweging worden de collecteopbrengsten gelijkelijk verdeeld tussen de Diaconie en de Kerk

De nabestaanden krijgen na afloop van de dienst de gedachteniskaars mee naar huis.

<i>Voorganger:</i>	<i>dr. K.D. Govers</i>
<i>Ouderlingen van dienst:</i>	<i>E.A. van Hoek</i>
<i>Orgel en zanggroep:</i>	<i>Nico Visscher</i>
<i>Viool:</i>	<i>Elly den Herder</i>
<i>Piano:</i>	<i>Frank den Herder</i>

U kunt zich abonneren op de PGWekelijks wanneer u deze nog niet ontvangt. Gaarne uw e-mail opgeven aan:

info@pkn-wassenaar.nl o.v.v. PGWekelijks toezending