



LITURGIE

*voor de zondagmorgendienst in de Messiaskerk te Wassenaar
op zondag 27 december 2020*

orgelspel

Woord van welkom

Votum en groet

Psalm 98 : 1 en 3

- 1 Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

- 3 Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

Kyriëgebed

Lied 487

- 1 Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.
- 2 Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.
- 3 Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vre^e kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Lied 473 : 1 en 3

- 1 Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht

is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.

- 3 Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in 't midden van de dood.

Schriftlezing: Lucas 7 : 11 – 31

Lied 534

Hij die de blinden weer liet zien,
Hun ogen kleur liet ondervinden
Is zelf het licht dat ruimte geeft:
Ons levenslicht, de zoon van God.

Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Verkondiging

Orgelspel

Dienst van de gebeden, afgesloten met het “Onze Vader”

Lied 315 : 1 en 3

Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd' ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

Gemeente aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
't Verwaait als gras en weidebloemen. –
Gods woord bestaat in eeuwigheid!
Zegen.

Slotwoord

Orgelspel

COLLECTE

1e collecte: Noodhulp Ethiopische vluchtelingen
2e collecte: Kerk

Colofon

Voorganger: ds R. Steenstra
Ouderling van dienst: E.A. van Hoek
Orgel: Rijk Jansen
Cantorij; enkele leden onder leiding van Anneke Jansen

<p>U kunt zich abonneren op de PGWekelijks wanneer u deze nog niet ontvangt. Gaarne uw e-mail opgeven aan: info@pkn-wassenaar.nl o.v.v. PGWekelijks toezending</p>
--