

Cantatedienst in de Dorpskerk op zondag 17 februari 2019, 19.15 uur.

Cantate 'Jesus nahm zu sich die Zwölfe', BWV 22 van Johann Sebastian Bach

m.m.v. koor en orkest van het Haags Barokgezelschap o.l.v. Gilles Michels,
Annelies van der Vlies, alt; Arco Mandemaker, tenor, Patrick Pranger, bas

Rijk Jansen, organist

ds. Jilles de Klerk, liturg

Orgelspel

Woord van welkom

Zingen (staande): lied 536

Votum en groet (waarna we gaan zitten)

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 35: 1-7

¹De woestijn zal zich verheugen,
de dorre vlakte vrolijk zijn,
de wildernis zal jubelen en bloeien,
²als een lelie welig bloeien,
jubelen en juichen van vreugde.

De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon,
met de schoonheid van de Karmel en de Saron.

Men aanschouwt de luister van de Heer,
de schoonheid van onze God.

³Geef kracht aan trillende handen,
maak knikkende knieën sterk.

⁴Zeg tegen het moedeloze volk:

'Wees sterk en vrees niet,
want jullie God komt met zijn wraak.

Gods vergelding zal komen,
hijzelf zal jullie bevrijden.'

⁵Dan worden blinden de ogen geopend,
de oren van doven worden ontsloten.

⁶Verlamden zullen springen als herten,
de mond van stommen zal jubelen:
waterstromen zullen de woestijn splijten,
beken de dorre vlakte doorsnijden.

⁷Het verzengde land wordt een waterplas,
dorstige grond wordt waterrijk gebied;
waar eenmaal jakhalzen huisden,
maakt dor gras plaats voor riet en biezen.

Zingen: lied 534

Schriftlezing: Lucas 18: 31- 43

³¹Jezus nam de twaalf apart en zei tegen hen: 'We zijn nu op weg naar Jeruzalem, en alles wat door de profeten is geschreven zal men de Mensenzoon laten ondergaan. ³²Want hij zal worden uitgeleverd aan de heidenen en worden bespot en mishandeld en bespuwd. ³³En nadat hij is gegeseld, zal hij worden gedood, maar op de derde dag zal hij opstaan.' ³⁴De leerlingen begrepen er niets van. De betekenis van Jezus' woorden bleef voor hen verborgen, en ze konden maar niet bevatten wat hij had gezegd.

³⁵Toen hij in de buurt van Jericho kwam, zat er langs de weg een blinde te bedelen. ³⁶Toen de blinde een menigte voorbij hoorde komen, vroeg hij wat er gaande was. ³⁷Ze zeiden tegen hem: 'Jezus uit Nazaret komt voorbij.' ³⁸Daarop riep de blinde: 'Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!' ³⁹Degenen die voorop liepen, snauwden hem toe dat hij moest zwijgen, maar hij schreeuwde des te harder: 'Zoon van David, heb medelijden met mij!' ⁴⁰Jezus bleef staan en zei dat men de blinde bij hem moest brengen. Toen deze voor hem stond, vroeg hij hem: ⁴¹'Wat wilt u dat ik voor u doe?' De blinde antwoordde: 'Heer, zorg dat ik weer kan zien.' ⁴²Jezus zei: 'Zie weer! Uw geloof heeft u gered.' ⁴³Onmiddellijk kon hij weer zien en hij volgde hem terwijl hij God loofde. Alle mensen die getuige waren geweest van dit voorval brachten hulde aan God.

Motet 'Und er rief und sprach: "Jesu, du Sohn Davids...", Melchior Franck (1580 – 1639)

Und er rief und sprach: Jesu, du Sohn Davids, erbarm dich mein. Jesus aber stand stille und hiess ihn zu sich zu führen. Da sie ihn aber nahe bei ihm brachten, fragte er und sprach: Was willst du, dass ich dir tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehen möge. Und Jesus sprach zu ihm: sei sehend, dein Glaub hat dir geholfen.

Overweging

Cantate 'Jesus nahm zu sich die Zwölfe', J.S. Bach (BWV 22)

1. ARIA (T, B) + Koor

(T) Jesus nahm zu sich die Zwölfe und sprach:
(B) Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem,
und es wird alles vollendet werden,
das geschrieben ist von des Menschen Sohn.
mensen'.

(Koor)

Sie aber vernahmen der keines
und wußten nicht, was das gesaget war.

2. ARIA (A)

Mein Jesu, ziehe mich nach dir,
ich bin bereit, ich will von hier
und nach Jerusalem zu deinen Leiden gehn.
Wohl mir, wenn ich die Wichtigkeit
von dieser Leid- und Sterbenszeit
zu meinem Troste kann durchgehends
wohl verstehn!

3. RECITATIEF (B)

Mein Jesu, ziehe mich, so werd ich laufen,
denn Fleisch und Blut
verstehet ganz und gar,
nebst deinen Jüngern nicht,
was das gesaget war.
Es sehnt sich nach der Welt
und nach dem größten Haufen;
Sie wollen beiderseits, wenn du verkläret bist,
zwar eine feste Burg auf Tabors Berge bauen;
Hingegen Golgatha, so voller Leiden ist,
in deiner Niedrigkeit
mit keinem Auge schauen.

1. ARIA [T, B] + Koor

Jezus nam de twaalven terzijde en sprak
'Zie, wij gaan op naar Jeruzalem
en alles zal volbracht worden
wat geschreven staat over de Zoon des

[Koor]

Maar zij begrepen er niets van
en wisten niet, waarvan gesproken werd.

2. ARIA [Alt]

Mijn Jezus, trek mij naar u toe;
ik ben bereid, ik wil van hier gaan,
naar Jeruzalem, naar uw lijden.
Wat een geluk, als ik de betekenis
van dit lijden en sterven
– mij tot troost – ten volle
kan verstaan!

3. RECITATIEF [Bas]

Mijn Jezus, trek mij, dan zal ik gaan.
Want vlees en bloed
begrijpen helemaal niet,
net als uw discipelen,
wat daar gezegd werd
Zij verlangen naar de wereld
en naar het groot vertier.
Zij willen beide: als u verheerlijkt wordt:
een vaste burcht, op de berg Tabor bouwen;
maar Golgota, zo vol van lijden
en vernedering,
keuren zij geen blik waardig.

Ach! kreuzige bei mir in der verderbten Brust
zuvörderst diese Welt und die verbotne Lust,
so werd ich, was du sagst,
vollkommen wohl verstehen
und nach Jerusalem
mit tausend Freuden gehen.

4. ARIA (T)

Mein alles in allem, mein ewiges Gut,
verbeßere das Herze, verändere den Mut;
schlag alles darnieder,
was dieser Entsagung
des Fleisches zuwider!
Doch wenn ich nun geistlich ertötet da bin,
so ziehe mich nach dir in Friede dahin!

5. KORAAL (S, A, T, B)

Ertöt uns durch dein Güte,
Erweck uns durch dein Gnad;
Den alten Menschen kränke,
Dass der neu' leben mag
Wohl hie auf dieser Erden,
Den Sinn und all Begehren
Und G'danken hab'n zu dir.

*Ach! Kruisig in mij, in mijn verdorven hart
eerst deze wereld en die misplaatste begeerte
Dan zal ik wat u zegt,
volkomen verstaan
en naar Jeruzalem gaan,
vol van vreugde.*

4. ARIA [Tenor]

*Mijn alles in alles, mijn eeuwig goed,
verbeter mijn hart, verander mijn binnenste;
sla alles neer,
wat tegen deze zelfverloochening
in gaat!
Maar als mijn oude ik dan gestorven is,
Trek mij dan tot u, in vrede!*

5. KORAAL [Sopraan, Alt, Tenor, Bas]

*Dood ons door uw goedheid,
wek ons op door uw genade;
breek de oude mens af,
opdat de nieuwe gelukkig
mag leven hier op aarde,
met hart en ziel en zinnen
dicht bij U.*

- stilte -

Onze Vader

Zingen (staande): Lied 248

Zegen

Na afloop van deze dienst wordt bij de uitgang uw financiële bijdrage gevraagd ter bestrijding van de kosten die deze cantatediensten met zich meebrengen. Als richtbedrag geven we u graag € 5,- p.p. ter overweging. Heel hartelijk dank.