

Dorpskerk te Wassenaar
11 oktober 2020



Op deze zondag wordt de doop bediend aan:

Axel Antoine Robert Aarts

Voorganger: ds. Jilles de Klerk

Organist: Anneke Jansen

Cantorij o.l.v. Anneke Jansen

Dorpskerk te Wassenaar
zondag 11 oktober 2020
Doopdienst

Voorganger: ds. Jilles de Klerk
Organist: Anneke Jansen
Cantorij o.l.v. Anneke Jansen

Orgelspel

Welkom

Bemoediging

v. Onze hulp is in de naam van de Heer

g. die hemel en aarde gemaakt heeft

v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid

g. en niet laat varen het werk van zijn handen

Groet

v. Genade zij u en vrede

van God onze Vader

door Jezus Christus, onze Heer.

g. Amen

Cantorij zingt Psalm 33: 1 en 8

- 1 Komt nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren
't feestlied ingezet!
Meldt de blijde mare bij de klank der snaren,
steekt de loftrumpet.
- 8 Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.

God, op wien wij wachten, geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Bediening van de doop

Inleiding

De doop is het zichtbaar teken van een onzichtbaar geheim, een teken verricht door mensen in naam van God. Alle mensen komen uit het water als ze geboren worden, daarom verbeeldt de doop iets als 'wedergeboorte' van de mens die God wordt toegewijd.

Dat het kind aan God wordt opgedragen drukt respect uit en verwondering over het geheim van het geschonken leven.

Tegelijkertijd wordt daarmee gezegd dat dit kind een diepe waardigheid in zich draagt: Als kind van God is hij vrij en geen mens zal over zijn ziel mogen regeren. Voor de ouders die het kind laten dopen is dit ook een moment waarop ze beseffen te moeten loslaten. Een kind hebben is niet een kind bezitten. In de vraag om Gods zegen leggen zij hun zorg en hun hoop voor de levensweg van hun kind.

De doop van dit kind gaat terug op de doop van Jezus Christus zelf. Hij die zich heeft laten dopen, om te delen in ons leven en onze dood, En die uit de dood is opgestaan om ons te doen delen in zijn leven. Hij heeft de opdracht gegeven:

'Ga op weg,
maak al de volken tot mijn leerlingen,
door hen te dopen

in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
en hen te leren al wat ik jullie opgedragen heb.

En houd dit voor ogen:

“Ik ben met jullie alle dagen,
tot aan de voltooiing van deze wereld’.

Doopgebed

Cantorij zingt lied 357 (onder het zingen worden de dopelingen
de kerk binnengebracht)

- 1 Heer, een nieuwgeboren kind
brengen wij verwonderd binnen,
vrolijk gaat de tocht beginnen
met muziek en met gezang:
welkom kind, je leven lang.
- 2 Bij de bronnen staan wij stil,
Jezus geeft voor nu en later
jou het kostbaar levend water,
jij mag in zijn woord voortaan
steeds weer kopje onder gaan.
- 3 Hoor ons zingen in uw huis,
lieve God, het kan niet zonder
want het leven is een wonder,
zingend voelen wij ons thuis,
zijn we bij U kind aan huis.

Doopvragen:

Beloven jullie voor hem die aan jullie zorg is toevertrouwd
goede en zorgzame ouders te zijn?

Willen jullie dat je kind gedoopt wordt in de naam van de Eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest?

Willen jullie hem voorgaan in zoekend, maar volhardend geloof, in vaste hoop en vurige liefde?

Wat is daarop jullie antwoord?

[kinderen kunnen rond het doopvont komen staan]

Presentatie: Welke naam hebben jullie je kind gegeven waarmee het zich gekend mag weten bij God en mensen?

Ouders: **Axel Antoine Robert**

Bediening van de doop en betekening

Vraag aan de gemeente:

Nu hier in ons midden deze ouders hun kind ten doop hebben gehouden, verzoek ik u antwoord te geven op deze vraag:

Wilt u met geloof en moed deze kinderen en hun ouders omringen en opnemen in uw midden?

Wilt u hun bestaan bevestigen, opdat zij het leven leren kennen als van eeuwige waarde, het geloof als bevrijdend en ons samen mag ervaren als een gemeenschap van mensen die elkaar dragen omdat zij zelf gedragen zijn.

Wat is daarop uw antwoord?

- ja, dat willen wij -

Cantorij zingt lied 345: 3

3 God, die uw woord gegeven,
uw Zoon gezonden hebt
en naar zijn beeld het leven
van wie U kent herschept, -
wees door uw Geest met allen
die hebben ja gezegd,
dat zij die staan niet vallen.

Aanbieden van de doopkaars en de kinderbijbel

[kinderen gaan naar de kindernevendienst]

Gebed voor de opening der Schriften

Schriftlezing: Exodus 2: 1-10

¹Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam. ²Zij werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Het was een mooi kind en ze hield het verborgen, drie maanden lang. ³Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand van papyrus, bestreek die met pek en teer, legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de oever van de Nijl. ⁴De zuster van het kind ging een eind verderop staan, om te zien wat er met hem zou gebeuren.

⁵Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer liepen. Zij ontdekte de mand tussen het riet en liet die door een

van haar slavinnen halen. ⁶Ze maakte de mand open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde, en vol medelijden zei ze: 'Dat moet een Hebreuws kind zijn.' ⁷Toen kwam de zuster van het kind haar vragen: 'Zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden?' ⁸'Ja, doe dat maar,' antwoordde de dochter van de farao, waarop het meisje de moeder van het kind ging halen. ⁹De dochter van de farao zei tegen de vrouw: 'Neem dit kind mee en voed het voor me. Ik zal u ervoor betalen.' De vrouw nam het kind mee en voedde het. ¹⁰Toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze noemde hem Mozes, 'want,' zei ze, 'ik heb hem uit het water gehaald.'

Cantorij zingt lied 352: 1 en 7, *allen spreken: 3 en 6*

1 Jezus, meester aller dingen,
Woord van God van den beginne,
in het lot der stervelingen
brengt Gij tekenen tot stand.

3 *Mozes heeft behoud gevonden,
Farao ging diep ten onder,
Gij doet wonder boven wonder,
draag ons naar de overkant.*

6 *Hoe hebt Gij ons lot gedragen
om het oude te begraven,
Jezus, goede hoop en haven,
uitzicht van het nieuwe land.*

7 Zend uw adem, wend de steven,
dat uw schepelingen leven

door uw goede Geest gedreven
met het loflied in de mond!

Verkondiging

Cantorij zingt lied 780: 1, 2, 4 en 5. *allen spreken: 3*

- 1 In de schoot van mijn moeder geweven,
als een wonder bereid,
aan het licht toegewijd,
is mijn leven door liefde omgeven.
- 2 Lang voor ik van je woorden kon weten,
eer de dag nog begon,
ging Jij op als de zon
die mijn licht en mijn leven wilt heten.
- 3 *Voordat ik aan het licht ben gekomen
was Jij met mij vertrouwd,
heb Jij mij al gebouwd
en mijn naam op je lippen genomen.*
- 4 In de mond, die nog amper kon spreken
is de toon al gezet,
is het lied al gelegd
dat voorgoed door de stilte kan breken.
- 5 Jij, die kleinen je grootheid doet zingen,
laat het lied om je naam
heel mijn leven bestaan
om de dreigende nacht te bedwingen.

Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader

De kinderen komen terug uit de nevendienst

We gaan staan. De cantorij zingt lied 425

1 Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen

g. Amen

Na de dienst is er de gelegenheid om uw contante gaven te deponeren bij de uitgang. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Eventueel kunt u, uw gift per scipi-oapp doneren of via een overboeking ten gunste van de Protestantse Gemeente te Wassenaar NL 34RABO0373732198. De collecte wordt gelijkelijk verdeeld over de Diaconie en de kerk.

Het doel van de diaconie is de Vincentius stichting. Wij verwijzen u graag naar de PGWekelijk voor een uitgebreide omschrijving.

