



Dorpskerk Wassenaar
Derde zondag na Pasen
25 april 2021



Klokluiden

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 23b: 1,2, 3 en 5

- 1 De Heer is mijn herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.
- 2 De Heer is mijn herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m'als ik wankel,
Hij draagt m'als ik viel.
- 3 De Heer is mijn herder!
Al dreigt ook het graf
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!
- 5 De Heer is mijn herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k Zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:

zo kroont met haar zegen
zijn liefde m'altijd.

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet Genade en vrede zij u
van God onze Vader
door Jezus Christus onze Heer,
in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen

Kyriegebed

Lied 654: 1, 2, 4 en 5

- 1 Zing nu de Heer, stem allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht
in 't licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.
- 2 Maar wij verkozen 't duister meer
dan 't licht door God geschapen
en dwaalden weg van onze Heer
als redeloze schapen.
Wij hebben dag en nacht verward,
de nacht geprezen in ons hart
en onze dag verslapen.
- 4 Maar God heeft naar ons omgezien!
Wij, in de nacht verdwaalden, –
hoe zou het ons vergaan, indien

Hij ons niet achterhaalde,
indien niet in de duisternis
het licht dat Jezus Christus is
gelijk de morgen straalde.

- 5 Heer Jezus, die ons hebt bezocht,
Gij opgang uit den hoge,
die onze ziel hebt vrijgekocht,
dat zij U dienen moge, –
Gij herder die 't verlorene zoekt,
de hemel heeft ons niet vervloekt:
God is om ons bewogen

Schriftlezing: Johannes 10: 11-21

Verkondiging

Lied: Psalm 23c: 1, 2 en 5

- 1 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom -
en niets dat mij ontbreekt.
- 2 Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.
- 5 Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

Dankzegging – Voorbeden – Stil Gebed – Onze Vader

Slotlied 653: 1, 6 en 7

- 1 U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,

de aarde en de aardse tijd, –
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
- 6 Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.
- 7 O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Zegen

Orgelspel

Zondag 25 april 2021 Dorpskerk

Voorganger: ds. Jilles de Klerk

Organist: Nico Visscher

Zang: Caroline Strating

Ouderling van dienst:

Collecten zondag 25 april 2021: Vakantieweken voor Invaliden (SIV)

Ontstaan

In 1964 begonnen de diaconieën van verschillende protestantse kerken uit de regio Den Haag begonnen met het organiseren van vakantieweken voor mensen met een lichamelijke beperking via het "Samenwerkingsverband InvalidenVakantieweken". Het bleek al snel een groot succes: gasten en vrijwilligers genoten van de vakanties en gingen jaar na jaar mee. In 2004 ging het SIV verder als stichting. De activiteiten bleven hetzelfde: een heerlijk weekje op vakantie voor mensen die dat niet zouden kunnen zonder de inzet van onze trouwe vrijwilligers. Nog altijd wordt het werk ondersteund door de protestantse diaconieën uit Den Haag, Delft, Zoetermeer en omgeving.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting SIV is om mensen met een (ernstige) functionele beperking, wonende in Den Haag en omstreken, in staat te stellen om voor een betaalbaar bedrag te genieten van een vakantie. Dit vindt plaats in aangepaste vakantiehuizen op een mooie plek in Nederland. Het doel wordt verwezenlijkt door de inzet van vele vrijwilligers die hart hebben voor de medemens.

De tweede collecte is voor de uitvoering van de taken van het College van Kerkrentmeesters

- via de Scipio-App kunt (via Incasso) een collecte-tegoed kopen en vanuit dit tegoed een bijdrage aan de wekelijkse collecte doen.

U kunt via www.skgcollect.nl/97 een bijdrage doen (iDeal)

U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL34 RABO 0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake Kerkelijke activiteiten

De collectes zullen verdeeld worden over diaconie en kerk

