



Diaconale collecte : het plaatselijk diaconaal werk.

De opbrengst van de diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor één van de kerntaken van de diaconie: het maatschappelijk werk van onze kerk. De toegang tot voorzieningen van overheidswege is in de afgelopen jaren steeds moeilijker geworden, hetgeen zijn weerslag heeft op hen die het door omstandigheden toch al minder troffen. Dat heeft er inmiddels toe geleid dat er vaker dan tot dusver op de diaconie een beroep wordt gedaan om de helpende hand te bieden. Om deze zogenaamde “stille hulp” mogelijk te maken, is uw financiële steun nodig. Mocht u voorkeur hebben uw gift per bank over te maken, dan kan dit op IBAN NL 95RABO 0128 0850 02 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Wassenaar onder vermelding van “stille hulp”. Contactpersoon: Suzanne Spruijt (Kievietkerk).

De opbrengst van de collecte van vorige week voor Stichting Terminale Zorg Vrijwilligers bedroeg € 467,89
Alle gevers hartelijk dank.

De diaconale collecte voor volgende week is bestemd voor Vluchtelingenwerk/ St Gave

Ontmoeting

Wij dagen u uit...om de vreemdeling in de Dorpskerk of het Inloophuis in de Messiaskerk te ontmoeten! Zoals u merkt kent de Dorpskerk de laatste weken in de diensten een groeiend aantal bezoekers in de vorm van gasten uit Duinrell. Als goede gastheren – en vrouwen proberen wij ons om hen te bekommeren tijdens maar juist ook na afloop van de dienst. Dat is niet per se de opgave van enkelen onder ons, maar van ons allemaal. Wij dagen u daarom uit om daarin ook uw steentje bij te dragen, door ook uw diaconale opgave als gemeentelid aan te grijpen en met hen een praatje te maken. Laat u niet weerhouden door een taalbarrière maar in plaats daarvan verrassen in het gesprek en de ontmoeting! Daarvoor hoeft u alleen maar uw schroom te overwinnen om de vreemdeling aan te spreken en de hand te reiken. Een van de diakenen helpt u graag als u daarover vragen heeft of wat hulp bij wenst. Voor deze gasten organiseren wij een Inloophuis in de Messiaskerk op donderdagmiddag vanaf 14.00 uur. We moedigen u graag aan om ook daar binnen te lopen en in een ongedwongen sfeer een praatje met hen te maken.

Wisseling van de wacht bij de autodienst voor de Dorpskerk

De afgelopen 7 jaar werd door Ria Haasnoot met grote inzet het rooster en de coördinatie voor de autodienst van de DK behartigd, een taak die de diakenen onder hun hoede nemen. Aan Ria allereerst voor haar inzet onze dank! Vanaf 2019 is deze taak overgenomen door F(rans) R. van Wilgen. Mocht u zich willen aanmelden, neemt u dan per email contact met hem op onder vanwilgen@planet.nl of op 06.22 56 24 55

Koffiepunten

Het zijn moeilijke tijden voor veel mensen. Niet iedereen profiteert van een beter wordende economie. Duizenden gezinnen leven onder de armoedegrens. Gelukkig kunnen de voedselbanken een aantal van deze mensen ondersteunen met een wekelijks voedselpakket. Koffie lijkt een luxeproduct, maar je kunt je voorstellen dat deze mensen een moment van ontspanning kunnen gebruiken. Koffie komt echter maar sporadisch voor in onze pakketten. Een pak koffie in het pakket is een klein gebaar, maar wordt zeer gewaardeerd. De voedselbank Wassenaar schiet daarom te hulp met het inzamelen van Douwe Egberts waardepunten. De ingeleverde waardepunten worden verzilverd voor pakken koffie. Afgelopen jaar hebben we 45.000 punten verzameld, goed voor 800 pakken koffie. In de drie kerken staat vanaf zondag een bus bij de keuken waar u het hele jaar door de DE bonnen kunt doneren. Namens de voedselbank hartelijk dank

Gespreksgroepen

Op maandag **14** januari komt kring 40+ bij Dick Venemans (20.00 uur Jonkerlaan 76) bij elkaar. Besproken wordt het Bijbelboek Jeremia uit ‘Intussen is het ook weer droog geworden’.

Op maandag **14** januari komt de ‘Kievietkring’ bij elkaar bij Gea (20.00 uur, Sophialaan 3). Ook deze kring neemt het boek van Alex van Ligten, ‘Intussen is het ook weer droog geworden’ ter hand.

Op donderdag **17** januari gaat de Kring Zomerland verder met het boek ‘Intussen is het ook weer droog geworden’. Zij behandelt de profeet Ezechiël. De kring komt bij elkaar bij Nel Bootsma, appartement 413 (16.00 uur).

Maandagavond 14 januari: avond met ouders van kinderen én van tieners

Op maandagavond 14 januari zijn alle ouders van kinderen en van tieners welkom in bar Het Ruime Sop, Zijlleen 30. We beginnen om 20 uur. Gewoon, een gezellige avond, ontspannen. Als start van het nieuwe jaar. Er is alle ruimte om elkaar te spreken. Daarnaast, en dat is de aanleiding, is er aandacht voor het tieneraanbod en het kinderwerk van de kerk. Als predikanten presenteren we kort en bondig het tienerprogramma voor 2019. Ook hebben we informatie over KidsChurch, dat op 10 februari begint. Kinder- en tienerleiding zijn ook uitgenodigd. Bij dit alles is de vraag: is dit inderdaad het beste wat we onze kinderen en tieners te bieden hebben als kerk? En wat nog meer? Of is het wel genoeg zo? Een gezellig avond dus met open gesprekken die iets opleveren! Doe je mee? Namens de kerk bieden we je graag koffie, thee en een hapje aan. Drinkjes betaal je zelf. Bar open vanaf 19.30 uur. Welkom! *Jilles de Klerk, Pieter van Winden*

Film en theologie in de Kloosterkerk donderdag 17 januari 2019 19.30-22.00 uur

In mei 2017 kwam de film 'Hier ben ik' van ds. Ad van Nieuwpoort uit. Daarin is te zien hoe enkele Bloemendalers worstelen met hun leven, waarin ambitie en gejaagdheid bepalend zijn. Zondags bezoeken zij de kerk in Bloemendaal, waar ds. Ad van Nieuwpoort hun een alternatief biedt door stil te staan bij oude teksten in de bijbel, die uitnodigen op zoek te gaan naar de eenvoudige schoonheid van het bestaan. Na een korte inleiding van ds. Ad van Nieuwpoort wordt de film in de Kloosterkerk getoond. Daarna is er ruimte voor gesprek met hem. Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, Den Haag Toegang € 5 per persoon

Muziek in het inloophuis 17 januari

Op donderdag 17 januari speelt het Nederlandse jazz ensemble de Swingopatens voor de asielzoekers en alle andere bezoekers van het Inloophuis. Inlichtingen bij John Mewissen.

MMM 20 januari

De Muziek Matinee Messiaskerk opent op 20 januari met een nieuwjaarsconcert van het Dubbel Blaaskwintet Pedlev. De leden komen voort uit het Blazers ensemble van het Hofstad Jeugdorkest en het Koninklijk Conservatorium. De jong-volwassenen van nu spelen nog steeds samen onder leiding van hun oud-docent en hoboïst Peter le Feber. Ze komen al voor de vierde keer in de MMM. Het concert begint om 15.30 uur; de Tea Inn begint om 14.30 uur; toegang vrij (collecte bij de uitgang).

Marcus Passie

Op zondag **7 april 2019** gaat het Projectkoor Rejoice Messiaskerk om 15:30 uur de Marcus Passie van Hans Boelee uitvoeren. De opzet van deze Passie is als volgt: Het lijdensverhaal naar het evangelie van Marcus wordt verteld door de lector. De woorden van Jezus, Petrus, Pilatus enz. worden door solisten gezongen met begeleiding van musici. Voor meer informatie zie www.pkn-wassenaar.nl

Postzegels voor Kerk in Actie

In alle drie de kerken kunt u nog steeds postzegels in de daarvoor bestemde dozen deponeren!

‘Aan de wijn met Valentijn’

Donderdag **14 februari** bent u welkom voor de Wassenaarse Valentijnsavond. Valentijn is het feest van schoonheid en liefde. De liefde en schoonheid willen wij met elkaar vieren in een gezamenlijke maaltijd. Meer informatie volgt

Gebedsbrief

Iedere week wordt er een gebedsbrief gemaakt en rondgestuurd per mail. De brief bestaat uit gebeds-onderwerpen die op dat moment spelen en wil een bemoediging zijn voor de gemeente en haar leden. Wilt u zo'n brief ontvangen, mailt u dan naar gebedskringwassenaar@hotmail.com.

Bezoeker in deze kerkdienst?

Na afloop bent u van harte welkom om met ons een kopje koffie te drinken in de ontmoetingsruimte.

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar
T 070 5114068

W www.pkn-wassenaar.nl
E info@pkn-wassenaar.nl

Op de hoogte blijven via de App Protestant?
Scan dan deze code met Uw mobiele telefoon!



Kopij inleveren op woensdag vóór 18.00 uur: kerkbrief@yahoo.com /mevr. M. Karman dr. Doelmanlaan 14 Tel 5115705