



### **Diaconale Collecte**

De collecte van vandaag is bestemd voor de Dutch Dental Care Foundation (DDC). In het gebied ten Zuiden van Mombasa (Kenia) is een groot tekort aan tandheelkundige zorg. Twee maal per jaar zendt DDC tandheelkundige teams – vrijwilligers - uit naar Kenia. Zo'n tandheelkundig team is samengesteld uit meerdere tandartsen, zo mogelijk kaakchirurgen, assistentes, mondhygiënisten en ondersteuning. De DDC hecht grote waarde aan preventieve zorg waarbij de aandacht vooral op kinderen wordt gericht. Op de scholen wordt zowel aan de kinderen als aan de docenten poetsinstructie gegeven. Daarnaast is er in Ukunda een eenvoudige tandheelkundige kliniek ingericht. Daar behandelen een COHO (Community Oral Health Officer) en haar assistente patiënten tegen een geringe vergoeding. De COHO's worden getraind en ondersteund door DDC en kunnen eenvoudige tandheelkundige hulp verlenen. De halfjaarlijkse projecten van DDC zijn voor hen een soort stageperiode. Contactpersoon binnen de diaconie: Marianne Karman (E [mkarman@pknwassenaar.nl](mailto:mkarman@pknwassenaar.nl)). W DDC: [www.dutchdentalcare.nl](http://www.dutchdentalcare.nl). Mocht u voorkeur hebben per bank over te maken dan kan dit op IBAN NL95 RABO 0128 0850 02 tnv Diaconie Protestantse Gemeente te Wassenaar, o.v.v. Stichting Dutch Dental Care.

De opbrengst van de diaconale collecte uit de drie kerken van vorige week bestemd voor Het Hospice in Wassenaar bedroeg € 748,99. Alle gevers hartelijk dank,

Volgende week, zondag 18 november, wordt gecollecteerd voor Kerk in Actie, scholing en opvang voor weeskinderen in Rwanda

### **Muziek Matinee Messiaskerk**

Vanmiddag van 15.30 tot 16.30 uur met het programma Music for a While met Liat Alkan-Heymann, sopraan en Marie Searles, piano. Met deze beroepsmusici maken we "een reis door de tijd" met muziek van Purcell tot Ralph Vaughan Williams. Liat Alkan-Heyman is een goede bekende van de Messiaskerk. Ieder jaar dirigeert zij bij de MMM het community choir van de Amerikaanse school waarbij ze ook solo zingt. Marie Searles is concertpianiste. Toegang vrij; uitgangscollecte; de Tea Inn begint om 14.30 uur.

### **Gedachtenisconcert Ensemble Archipel**

In samenwerking met de Raad van Kerken Wassenaar voert het Ensemble Archipel onder leiding van Anneke Huitink vanmiddag om 16.00 uur in de De Goede Herderkerk (Stoepaan 2) de "Petite Messe Solennelli" van Rossini uit. Tussen de gezongen en gespeelde stukken zullen enkele Wassenaarse voorgangers korte meditatieve woorden spreken. Het concert duurt circa 1,5 uur. De toegang is vrij, na afloop is er een collecte ter bestrijding van de kosten.

### **Cantatedienst in de Dorpskerk**

Vanavond van 19.15 tot 20.15 uur zal het Haags Barokgezelschap o.l.v. Gilles Michels twee Motetten van Johann Sebastian Bach ten gehore brengen in de Dorpskerk. Het zijn Motet BWV 159: "Ich lasse dich nicht" en Motet 229: "Komm Jesu, komm". Liturg in deze Cantatedienst is Ds. Deodaat van der Boon en organist is Rijk Jansen.

### **Gesprekskringen**

Op maandag 12 november komt Kring Basics bij elkaar bij Pauline en Roelof (Von Imhoffplein 14). We bespreken hoofdstuk 2 ('Stress') uit het boekje 'Stand-Up Theology' van Tim Vreugdenhil.

Op donderdag 15 november komt kring Zomerland bijeen (Raaphorst 25, app 413). We bespreken het hoofdstuk over Jeremia uit 'Intussen is het ook weer licht geworden' van Alex van Ligten.

Op vrijdagmorgen 16 november komt kring Cootje bij elkaar bij Ineke Ie (10.30 uur, Wittenburgerweg 88). We bespreken het hoofdstuk over de profeet Joël uit 'Intussen is het ook weer licht geworden' van Alex van Ligten.

## **Kerkcafé Kievietkerk 14 november 11.00-12.30 uur**

Woensdag 14 november is de Kievietkerk weer open voor een kopje koffie, een gesprek of een spelletje. Wij hopen u daar te mogen ontmoeten. U bent van harte welkom tussen 11.00 -12.30 uur.

Woensdag **12 december** is het jaarlijkse Kersthuis van 11.00-14.30 uur. U kunt heerlijk met elkaar lunchen, kerststukjes en/of kerstartikelen kopen. De opbrengst is voor de stille diaconie.

## **Koortuinelezing**

Graag nodigen we u uit voor de derde lezing van het seizoen. Na een bruisende start met twee avonden over een moderne kijk op de oude bijbel verhalen, begeven we ons nu op het gebied van de christelijke mystiek. Just van Es bijt het spits af met een avond over Keltische spiritualiteit. Kick Bras volgt op 22 november met "Oog in Oog, christelijke mystiek in woord en beeld". We hopen u op beide avonden te mogen verwelkomen,

## **Just van Es: Keltisch Christendom, bouwstenen voor een duurzaam geloof 15 november**

(Aanvang 20.15, entree 7,50 inclusief koffie, thee en een drankje)

Er is iets mis met onze verstandhouding tot de natuur. Zo kunnen we niet verder. Vaak wordt het Christendom verweten dat het daar schuldig aan is. Dan bedoelt men vooral de hoofdstroom van het Romeinse Westerse Christendom. Maar er waren van oudsher ook andere belevingen van de natuur. Zoals die van de Keltische Christenen, vanaf de vroege Middeleeuwen tot vandaag. Op deze avond lezen we in hun teksten. Oude gebeden, maar ook moderne Keltische gedichten. Op zoek naar een Christelijke spiritualiteit die ons mensen niet plaatst naast God tegenover de natuur, maar met God in de natuur. Een voorproefje: *Er is geen plant in de grond Of hij is vol van zijn kracht, Er is geen vorm op het strand Of hij is vol van zijn zegen. Er is geen vogel in de vlucht, Er is geen ster in de lucht, Er is niets onder de zon, Of het verkondigt Zijn goedheid.*

## **Terugkomavond bazaar Messiaskerk - 26 november**

De bazaarcommissie kijkt terug op wederom een geslaagd evenement met een mooi resultaat. Graag praten we nog eens na met alle vrijwilligers. Daarom organiseren we op maandagavond 26 november de terugkomavond bazaar. U bent als vrijwilliger vanaf 20.00 uur welkom in de Messiaskerk. Deze avond zullen ook de goede doelen zich introduceren en toelichten waar de bazaar bijdrage aan wordt besteed. En we hopen dat Greetje Vermaat ons komt vertellen over haar belevenissen in Lesbos. We zien u graag!

## **Dank**

De heer en mevrouw Huisman-Groen willen de gemeente hartelijk danken voor het prachtige boekje dat zij afgelopen zondag mochten ontvangen ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk.

## **Gebedsbrief**

Iedere week wordt er een gebedsbrief gemaakt en rondgestuurd per mail. Wilt u zo'n brief ontvangen, mailt u dan naar [gebedskringwassenaar@hotmail.com](mailto:gebedskringwassenaar@hotmail.com). De onderwerpen kunnen worden aangeleverd op dit mailadres of mondeling aan ons team (Ria Pronk, Meta Tukker en Ine Deckers).

## **Bezoeker?**

Bent U als bezoeker in deze kerkdienst? Dan nodigen wij U van harte uit, om na de dienst met ons een kopje koffie te drinken in de ontmoetingsruimte.

---

Kerkelijk Bureau  
Schoolstraat 4  
2242 KH Wassenaar

W [www.pkn-wasenaar.nl](http://www.pkn-wasenaar.nl)  
E [info@pkn-wasenaar.nl](mailto:info@pkn-wasenaar.nl)  
T 070 5114068

Op de hoogte blijven via de App Protestant?  
Scan dan deze code met Uw mobiele telefoon!



**Kopij inleveren op woensdag vóór 18.00 uur: [kerkbrief@yahoo.com](mailto:kerkbrief@yahoo.com) / Mevr. Ellen Zuurmond Victorialaan 4. Tel: 5140817.**