



Diaconale collecte voor het straatpastoraat in Den Haag

Vandaag is de diaconale collecte bestemd voor het Maaltijdproject voor de Haagse dak- en thuislozen. Iedere 5^{de} vrijdag van de maand kookt een groep Wassenaarse vrijwilligers een heerlijk driegangenu in het stadsklooster aan het Westeinde voor zo'n 120 gegadigden. Een deel van hen heeft voorafgaand aan de maaltijd de kerkdienst meegemaakt, met ruimte voor verstillings, gezang, gebed en een Goed Woord.

Het Straatpastoraat leent verder een luisterend oor aan mensen die een groot deel van hun dagen en nachten doorbrengen op straat of in de maatschappelijke opvang. Het biedt ruimte aan hen om te praten over de dingen die hen bezig houden, of het nu gaat om de zorgen van alledag of om 'hogere' of diepere vragen van geloof en leven. Daarbij is er respect en aandacht voor mensen zoals ze zijn.

Hoewel de boodschap van het christelijk geloof voor ons een bron van inspiratie vormt, zijn we er niet op uit deze aan anderen op te dringen. Ook in gesprekken over geloofsvragen en godsdienstige thema's gaan we uit van openheid en wederzijds respect. Niets moet, maar heel veel kan.

Kortom, het Straatpastoraat probeert mensen te bieden wat voor de meeste in onze samenleving zo vanzelfsprekend is: een beetje aandacht en steun bij de kleine en grote vragen van het leven. De PKN Wassenaar wendt de giften aan voor de ondersteuning van het kookproject. Bij voorbaat dank voor uw aanhoudende steun voor dit hartverwarmende project. U kunt uw bijdrage evt. ook overmaken op NL 95 RABO 0128085002 van de diaconie PGW o.v.v. "Maaltijden Haags Straatpastoraat".

De totale opbrengst van de diaconale collecte van vorige week (voor de weeskinderen in Rwanda) bedraagt € 358,55. De diaconale collecte van volgende week zondag zal bestemd zijn voor Dokters van de wereld.

Gesprekskringen

Vrouwengesprekskring : Woensdag 28 november is er Vrouwengesprekskring van 19.30 uur tot 21.00 uur in de Messiaskerk. Ditte Visscher zal met ons een vrouw uit de Bijbel bespreken.

Terugkomavond bazaar Messiaskerk - 26 november

De bazaarcommissie kijkt terug op wederom een geslaagd evenement met een mooi resultaat. Graag praten we nog eens na met alle vrijwilligers. Daarom organiseren we op maandagavond 26 november de terugkomavond bazaar. U bent als vrijwilliger vanaf 20.00 uur welkom in de Messiaskerk. Deze avond zullen ook de goede doelen zich introduceren en toelichten waaraan de bazaar bijdrage wordt besteed. En we hopen dat Greetje Vermaat ons komt vertellen over haar belevenissen in Lesbos. We zien u graag!

PCOB

De Protestants Christelijke Ouderenbond zal bijeen komen op vrijdagmiddag 30 november in de Theaterzaal van het Sophiekehuis. Aanvang 14.30 uur.

De spreker van de middag is de Heer Jan van der Ent uit Ouderkerk A/d IJssel.

Het onderwerp is lezing is "Op de fiets door Amerika en Canada". Belangstellenden altijd van welkom.

Weeksluiting Sophiekehuis.

Vrijdagavond 30 november om 19.00 u de Zangavond in de Theaterzaal van het Sophiekehuis.

Voorganger ds. v/d Boon en organist Cees van Delft. Wij nodigen iedereen die dit leest uit, om deze avond mee te maken. Van harte welkom.

Dickensevenement bij de Dorpskerk op 18 december

Op dinsdag is er een groots evenement rond Dickens' "A Christmas Carol". Vanaf 18:30 is er inloop van de bezoekers en vanaf 19:00 uur is er een stampotbuffet en erwtensoep. Een heuse postkoets siert het kerkplein en Excelsior ondersteunt met muziek. Deodaat van der Boon leest een verkort versie van

het verhaal over Scrooge, de vrek die zichzelf beter leerde kennen. Toegang 15 euro inclusief eten, exclusief drank. Kaarten vanaf eind volgende week te koop bij het Kerkelijk Bureau en bij de Kler. Ook telefonisch of per e mail te bestellen. Wij hebben nog een aantal vrijwilligers nodig die niet bang zijn voor de spoken van het verleden, het heden en van de toekomst. Bij heel slecht weer wordt uitgeweken naar de kerk. Vrijwilligers meldt u zich aan via het Kerkelijk Bureau. 0705114068.

Vrijwilligers voor Dorpswandeling met vluchtelingen op Duinrell

Zoals u wellicht al uit de media vernam is Duinrell weer als tijdelijke AZC opvang locatie voor vluchtelingen door het COA in gebruik genomen. Het aantal aanwezigen zal in de komende weken gaandeweg groeien tot maximaal 930, zo is de verwachting.

De Wassenaarse Kerken bereiden zich samen met de Gemeente Wassenaar voor op het welkom heten en wegwijs maken van deze tijdelijke gasten in ons dorp. Wij zoeken voor een nieuwe activiteit die wij aanduiden als “Dorpswandeling” vrijwilligers die met nieuw aangekomenen in kleinere groepjes van maximaal 6 personen bereid zijn een praktische wandeling te maken het dorp.

Het doel is om ze als vorm ook van welkom en eerste contact wegwijs te maken in de nabije omgeving van Duinrell en te wijzen op de voor hen belangrijke plekken voor boodschappen, het openbaar vervoer, de plaatsen van kerken, de banken en pin automaten, de bibliotheek, etc. Gevraagd wordt: goed te been, enige vaardigheid in het Engels en tenminste 2 uur tijd op een door u zelf te kiezen moment en dag. Voor begeleidend materiaal wordt gezorgd. Opgeven graag bij: Frans R. van Wilgen, diaken in de Dorpskerk, liefst per email met vermelding **DORPSWANDELING** en van uw voorkeuren voor dag en tijdstip. Email: vanwilgen@planet.nl Voor vragen belt u met 0622562455.

Kersthuis in de Kievietkerk

Op woensdag 12 december van 11.00-14.30 uur is een gedeelte van de Kievietkerk weer omgetoverd tot een Kersthuis. Naast koffie met gebak en /of een heerlijke lunch kunt u wederom kerststukjes en andere kerstartikelen kopen. Om 13.30 uur begint de eerste poppenkast voorstelling. Zondag 9 december na de dienst kunt u kerstspullen voor de verkoop inleveren. Maandag 10 december is er in de hal van de Kievietkerk een workshop kerststukken maken van 14.00-16.00 uur. De kosten hiervoor zijn 15 euro. U kunt zich opgeven bij de intekenlijst in de hal van de Kievietkerk of 0624555422. De opbrengst van deze dag is bestemd voor de stille diaconie . Wij hopen u in grote getale te mogen ontmoeten.

Kopij Kerkbrief

Uw kopij voor de Kerkbrief kunt u dinsdagmiddag aanleveren voor 18:00. Zie voetnoot.

Bezoeker?

Bent U als bezoeker in deze kerkdienst? Dan nodigen wij U van harte uit, om na de dienst met ons een kopje koffie te drinken in de ontmoetingsruimte.

