



Diaconale Collecte : Noodoproep: Help de Christelijke kerken in het Midden Oosten

Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Vele miljoenen mensen, waarvan veel Christenen, zijn op de vlucht in eigen land of in de nabuurlanden. Vooral Libanon, Irak en Jordanië worden overstroomd met vluchtelingen. De kerken daar houden hun deuren wijd open en bieden mensen hulp met bijvoorbeeld onderdak en voedselpakketten. Maar de rek in het Midden Oosten dreigt eruit te gaan. Toch houden de kerken stand, soms met de wanhoop nabij. Vaak voelen zij zich ook alleen staan. Te lang hebben de Westerse kerken, ook in Nederland, hen laten ploeteren. Vandaag kunnen wij het een beetje goedmaken door een ruime gift. De toekomst van het Christendom in het Midden Oosten staat op het spel.

Giften kunnen – naast de collecten in de kerk – ook gestort worden op [IBAN NL 95 RABO 0128085002](https://www.iban.nl) t.a.v. de Diaconie van de Protestantse Gemeente Wassenaar, met vermelding van: kerken in het Midden Oosten. Verdere informatie kan worden ingewonnen bij Harm Schelhaas tel. 070 5111803 of email: harm.schelhaas@ziggo.nl.

De opbrengst van de diaconale collecte van vorige week (voor de Stichting GAVE) bedraagt € 368,18

De diaconale collecte van volgende week, 3 februari, zal bestemd zijn voor De Bakkerij te Leiden.

Gemeentegesprekken – ‘gemeente-onderweg-ontmoetingen’

In de komende week starten de gemeentegesprekken. U hebt allemaal een uitnodiging ontvangen. De aanmeldingen zijn al heel goed op gang gekomen. De bedoeling is dat we als gemeente met elkaar in gesprek raken. Het doel is om de koers van de gemeente concreet voor ogen te krijgen. Hoe willen we ons als kerk de komende jaren ontwikkelen? Daar hoort ook de vraag naar het predikantschap bij: hoe vullen we het team predikanten in?

Leden van de kerkenraad en de beroepingscommissie doen mee aan deze gesprekken. Op basis van de verslagen ervan wordt een profielschets van gemeente én tweede predikant opgesteld. Dat alles wordt op de avond van 19 maart, op de gemeentevergadering, aan u gepresenteerd. De beroepingscommissie gaat aan de hand van deze, eventueel aangepaste, profielschets op zoek naar de nieuwe predikant. In de regel is de intrede van de nieuwe predikant een jaar later, dus reken op voorjaar 2020. Uiteraard zult u van tussentijdse ontwikkelingen door de kerkenraad op de hoogte worden gehouden. *Pieter van Winden*

Uitstel inleverdatum ‘gemeente-onderweg-ontmoetingen’

De organisatie van de bovengenoemde bijeenkomsten is zich er van bewust dat de in de uitnodiging genoemde inleverdatum van Uw aanmelding relatief kort dag is. De inleverdatum is verlengd tot en met zondag 27 januari 2019, dus vandaag.

Afscheid kerkbrief

De laatste maanden is er door verschillende mensen hard gewerkt om een nieuwe digitale weekmailing op te zetten: de PGWekelijks. Inmiddels is deze mailing uw vaste informatievoorziening in de week geworden, rondom erediensten, pastoralia en activiteiten. Deze weekmailing heeft inmiddels een grote overlap met de kerkbrief zoals u die wekelijks in uw liturgie aantreft. In deze tijd waarin nagenoeg iedereen is voorzien van een e-mailadres, ligt het dan ook in de rede afscheid te nemen van de kerkbrief. Op 3 februari zal daarom de laatste kerkbrief in de huidige vorm verschijnen. Na de dienst van 10 februari en de diensten daarna zal er voor hen die geen e-mailadres hebben, een beperkt aantal geprinte exemplaren van de PGWekelijks klaarliggen in de drie kerken. Ik wil u nadrukkelijk verzoeken om - mocht u wel een e-mailadres hebben en de PGWekelijks nu nog niet ontvangen - dit e-mail adres aan het Kerkelijk Bureau door te geven (info@pkn-wassenaar.nl). Vanaf deze plaats wil ik het team van de kerkbrief nadrukkelijk bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren en ik ben verheugd dat velen van hen inmiddels hun plaats hebben gevonden in de redactie van de PGWekelijks!

Paul Koster, cie Communicatie.

Koorruïnelezing – donderdag 31 januari

Onweer: een cultuurgeschiedenis in een notendop door Dr. Jan Wim Buisman

Hoe reageren mensen op de gevolgen van natuurgeweld? Van oudsher werden donder en bliksem gezien als Gods strafwerktuigen. De uitvinding van de bliksemafleider door Benjamin Franklin in 1752 bracht hierin verandering. Welke gevolgen had dit voor de perceptie van het onweer in wetenschappelijk, religieus en artistiek opzicht?

Gods-, mens- en natuurbeeld veranderden. Bij verlichte mensen trad een verschuiving op van een religie van vrees naar één van vreugde. De natuur werd minder als een bedreiging ervaren, veeleer als een vriendin. Maar als je niet meer bang hoefde te zijn voor onweer, kon je er mee gaan spelen: in dicht-, toon- en schilderkunst. Nimmer heeft in de westerse cultuur zo'n uitgebreide esthetisering van het onweer plaatsgevonden als op het einde van de 18e en aan het begin van de 19e eeuw: de Verlichting maakte plaats voor de Romantiek.

Dr. J. W. Buisman studeerde geschiedenis te Leiden en Parijs en promoveerde op een studie naar de invloed van de Verlichting in Nederland (*Tussen vroomheid en Verlichting*, 2 delen, Zwolle 1992). Sindsdien publiceert hij regelmatig over de geschiedenis van de religieuze mentaliteit en over het natuurgevoel in Nederland in de periode 1750- 1830. Sinds 2007 werkt hij als universitair docent geschiedenis van het christendom aan de Leidse universiteit. Inloop met koffie v.a. 19.45 uur, Lezing 20.15-22.00 uur (met koffiepauze), na afloop een drankje of sapje. Prijs:7,50 euro incl.

Vrouwengesprekskring

Woensdag **30 januari** is er Vrouwengesprekskring om 19.30 uur in het jeugdthoek van de Messiaskerk. Gespreksonderwerp is een vrouw uit de Bijbel Rachab : Jozua 2 en 6: 22, 23.

Muziek in het Inloophuis Messiaskerk

In principe zal elke donderdagmiddag muziek ten gehore gebracht worden in de Messiaskerk. Dat kan zijn : orgelspel door één van onze organisten, een groep Iraniërs met traditionele zang en dans, het saxofoonkwartet Ebonil op 2 februari, het jazz ensemble de Swingopatens op 27 februari .
Contactpersoon : John Mewissen.

'Valentijnsavond'

Donderdag **14 februari** bent u van harte welkom voor de Wassenaarse Valentijns avond. Valentijn is het feest van schoonheid en liefde. Die liefde en schoonheid willen wij met elkaar vieren in een gezamenlijke maaltijd. Deze avond schenken wij elkaar de schoonheid van muziek, van woorden en gedachten. In een feestelijke maaltijd schenken wij elkaar de schoonheid van voedsel en het plezier van elkaars gezelschap. Wat gaat er gebeuren? Veel. Janny en Peter Woudsma en Lenie en Koos van den Akker bereiden een heerlijke eerste gang en de hoofdmaaltijd. U wordt gevraagd of u een inhoudelijke bijdrage hebt van schoonheid en liefde. Dat kan zijn: muziek (u speelt ons een pianowerk van uw geliefde componist), u draagt ons een mooi gedicht voor, u vertelt ons over een bijzondere ervaring van schoonheid in uw leven of u laat ons iets zien (een beeld, een schilderij) en vertelt daar over. Ook jongeren worden nadrukkelijk uitgenodigd. De avond is voor geheel kerkelijk Wassenaar, wordt gehouden in de Messiaskerk en georganiseerd door Sheila Keilholz, Koos en Lenie van den Akker, Janny en Peter Woudsma, ds. Jilles de Klerk en de ons bekende ds. Jan Rinzema. Doet u mee? U kunt zich opgeven voor de maaltijd bij Sheila Keilholz keilholzsheila@gmail.com of 06 153 77 220. Ook kunt u zich bij Sheila aanmelden voor het helpen inrichten van de feestzaal tussen 17-18 uur, na het inloophuis voor de vluchtelingen. Hebt u een inhoudelijke bijdrage? Geef dat door aan ds. Rinzema op jan.rinzema@casema.nl of 06 549 63 464. Hij is 's avonds de spreekstalmeester. In de wintermaand: een avond van licht en warmte. Een ieder van harte welkom. Donderdag 14 februari van 18.30-21.30 uur in de Messiaskerk. Kosten: 10 euro p.p. (excl. drankjes).

Afschaffing App Protestant

Per 1 maart 2019 kunt U geen gebruik meer maken van de App Protestant, daar deze per die datum wordt afgeschaft. U kunt de app dan ook van uw telefoon verwijderen.

Gebedsbrief

Iedere week wordt er een gebedsbrief gemaakt en rondgestuurd per mail. De gebedspunten worden aangeleverd door mensen uit de gemeente. De brief wil een bemoediging zijn voor de gemeente en haar leden. Wilt u de brief ontvangen mailt U dan naar: gebedskringwassenaar@hotmail.com. De onderwerpen kunnen worden aangeleverd op dit mailadres of mondeling aan ons team : Ria Pronk, Ine Deckers en Meta Tukker.

Bezoeker?

Dan nodigen wij U van harte uit, om na de dienst met ons een kopje koffie te drinken in de ontmoetingsruimte.

Kerkelijk Bureau **W** www.pkn-wasenaar.nl
Schoolstraat 4 **E** info@pkn-wasenaar.nl
2242 KH Wassenaar **T** 070 5114068

Op de hoogte blijven via de App Protestant?
Scan dan deze code met Uw mobiele telefoon!



Kopij inleveren uiterlijk woensdag vóór 18.00 uur : kerkbrief@yahoo.com