



### **Diaconale Collecte**

Diaconaal Centrum De Bakkerij, midden in Leiden aan de Oude Rijn, is al eeuwenlang een plek waar hulp gegeven wordt aan (arme) Leidenaren, vanuit de kerken. Sinds de 17de eeuw was hier de Armenbakkerij waar brood gebakken werd voor de armen. Tegenwoordig is Diaconaal Centrum De Bakkerij een modern kerkelijk centrum voor hulp en dienstverlening. De Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden geven vanuit de kerken hulp aan ieder die dat nodig heeft, dichtbij en ver weg, voor korte of langere duur. Daarnaast heeft een aantal maatschappelijke organisaties hier een werk - of vergaderplek. De hulpverlening staat open voor iedereen, met speciale aandacht voor vluchtelingen, dak - en thuislozen, mensen die dreigen te vereenzamen en/of in dringende financiële problemen raken. Daarnaast ondersteunen zij ook enkele projecten in het buitenland. We sporen zelf actief maatschappelijke noden op en brengen die onder de aandacht van de bestaande hulpverlening. Indien nodig starten zij nieuwe hulpprojecten op en brengen die onder in zelfstandige organisaties.

De opbrengst van de diaconale collecte van vorige week voor de Voedselbank te W'naar bedroeg € 487,27

Het collectedoel van de diaconie aanstaande zondag 14 oktober is de gehandicapten rijdienst, Leiderdorp.

### **Pastoralia**

*Overleden* : Op vrijdag 28 september j.l. kwam een einde aan het leven van Hendrik Jan de Haan. Hij woonde op de Doornweg 7, maar verbleef het laatste halfjaar in verschillende ziekenhuizen. Hij stierf vorige week in hospice De Mare in Oegstgeest. Op vrijdag 5 oktober werd zijn leven en sterven herdacht in een bid- en dankdienst in de Kievietkerk; voorganger was ds. J.M. de Klerk. Aansluitend vond in kleine kring de begrafenis plaats op het kerkhof rond de Dorpskerk. Jan de Haan is 92 jaar oud geworden. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar zijn vrouw en dochter.

### **Kerkcafé Kievietkerk**

Woensdag **10 oktober** is de Kievietkerk weer open voor een kopje koffie, een gesprek of een spelletje . Wij hopen u daar te ontmoeten. U bent van harte welkom tussen 11.00 -12.30 uur.

### **Altijd Welkom**

Op woensdag **10 oktober** a.s. geeft de heer Jisk Heslinga een lezing over BUITENRUST, “van vergeten Haags ziekenhuis tot koninklijk paleis”. De bijeenkomst in de Messiaskerk begint om 14.30 uur.

### **Koorsuïne-avond**

Inez en Jos van Oord openen donderdag **11 oktober** het nieuwe seizoen koorsuïne-avonden. De PGW presenteert i.s.m. de NPB en de Openbare Bibliotheek Wassenaar op **donderdag 11 oktober** een avond rond het boek 'Rebible' van Inez van Oord. Zij is de oprichtster van het spirituele magazine *Happinez* en trok door de wereld op zoek naar verhalen uit het hindoeïsme en boedhisme. Samen met haar broer die theoloog is, reisden ze naar het eiland Iona. Het leidde tot een prachtig geïllustreerd boek: 'Rebible ontdekking van vergeten verhalen'. Over de herontdekking van de Bijbel komen Inez en Jos van Oord Aanvang 20.00 uur , Koorsuïne, Dorpskerk. Kaartverkoop via de Openbare Bibliotheek Wassenaar (Langstraat 40, T: 070-5113397; of via <https://www.obvw.nl/agenda-obvw/rebible.html>).

## Gesprekskring

Op donderdag **11 oktober** komt Kring Zomerland bij elkaar (16.00 uur, Raaphorstlaan 25). We lezen het hoofdstuk over de profeet Jesaja uit 'Intussen is het ook weer droog geworden' van Alex van Ligten.

## Weeksluiting Sophiekehuis

Vrijdagavond **12 oktober** om 19.00 uur gaat mevr. J.Bregten voor in de weeksluiting. Lenie Ridderhof begeleidt op de piano de te zingen liederen en de gastvrouwen Ria Haasnoot, Conny Koets en Barbera Mooiman heten u van harte welkom en zorgen voor de goede gang van zaken. Deze korte dienst wordt afgesloten met een gezellig samenzijn in het restaurant. Wij zien u graag!

## Ochtend Cantatedienst in de Dorpskerk

Op zondag **14 oktober**, in de ochtenddienst van 10 tot 11 uur, zal HET PANCRAS CONSORT o.l.v. Hans Brons de cantate "Mein Freund ist mein" van Georg Böhm uitvoeren. Liturg in deze dienst is Ds. J.A.D. v.d. Boon en Rijk Jansen bespeelt het orgel.

## Messiaskerk Muziek Matinee

De serie Muziek Matinees in de Messiaskerk start op zondag **21 oktober** het nieuwe seizoen, het elfde, met een optreden van het Voorschotens kamerkoor onder leiding van Nico Hovius. Het koor telt dertig leden en bereidt zich voor op een concert met liederen uit de Duitse romantiek van o.a. Brahms en Mendelssohn. Presentator is Jisk Heslinga. De Tea Inn begint als vanouds om 14.30 uur. Het concert is van 15.30 tot 16.30 uur.

## Lezing in de Kievietkerk 29 oktober

Na een gloedvolle eerste editie eerder dit jaar, nodigt de gemeente Wassenaar u graag uit voor de volgende duurzaamheidslezing. Op 29 oktober is ondernemer Suze Gehem onze gast in de Kievietkerk. Samen met Wubbo Ockels richtte zij in 2012 De Groene Grachten op. De gemeente heeft haar uitgenodigd te komen praten over de uitdagingen én (vooral) de enorme kansen die er liggen voor het verduurzamen van gebouwen en het cultureel erfgoed in het bijzonder. **Meer informatie en aanmelden:** [www.wassenaar.nl/najaarslezing](http://www.wassenaar.nl/najaarslezing)

## Bazaar vrijwilligers bedankt!

Gisteren was de Messiaskerk nog het bedrijvige centrum van de jaarlijkse bazaar met veel met kramen, koopwaar en enthousiaste bezoekers. Vandaag is alles weer aan kant voor de zondagsdienst. Er zijn de afgelopen week bergen werk verzet, en dat alles voor een aantal mooie goede doelen. De Bazaarcommissie wil alle vrijwilligers nogmaals hartelijk danken voor hun tomeloze inzet. Mede dankzij u was het wederom een geslaagd evenement.

## Openstelling Dorpskerk

Iedere dinsdagmorgen van 10.30 tot 12.30 uur is de Dorpskerk geopend. De Noorderkapel is open en u kunt daar even op adem komen in de stilte van deze prachtige ruimte. Zeker de moeite waard als u komend van de markt of de begraafplaats uw gedachten even wilt ordenen, in rust wilt nadenken of een plek zoekt om even nergens aan te denken. Het stiltecentrum in de Noorderkapel is ook op de zondagen van 9.30 tot 10 uur en na de dienst tot 11.45 uur geopend. Weet u welkom!

## Gebedsbrief

Iedere week wordt er een gebedsbrief gemaakt en rondgestuurd per mail. De gebedspunten worden aangeleverd door mensen uit de gemeente. De brief wil een bemoediging zijn voor de gemeente en haar leden. Wilt u de brief ontvangen mailt U dan naar: [gebedskringwassenaar@hotmail.com](mailto:gebedskringwassenaar@hotmail.com). De onderwerpen kunnen worden aangeleverd op dit mailadres of mondeling aan ons team : Ria Pronk, Ine Deckers en Meta Tukker.

## Bezoeker?

Bent U als bezoeker in deze kerkdienst? Dan nodigen wij U van harte uit, om na de dienst met ons een kopje koffie te drinken in de ontmoetingsruimte.

---

Kerkelijk Bureau      W [www.pkn-wassenaar.nl](http://www.pkn-wassenaar.nl)  
Schoolstraat 4      E [info@pkn-wassenaar.nl](mailto:info@pkn-wassenaar.nl)  
2242 KH Wassenaar    T 070 5114068

Op de hoogte blijven via de App Protestant?  
Scan dan deze code met Uw mobiele telefoon!



**Kopij inleveren uiterlijk donderdag vóór 18.00 uur :** [kerkbrief@yahoo.com](mailto:kerkbrief@yahoo.com) / Hr. Ted Bloemendaal / Tel. 06-52373377