



Diaconale collecte voor de Stichting Terminale Thuiszorg door Vrijwilligers.

De stichting biedt aandacht en ondersteuning aan mensen in hun laatste levensfase en aan hun naasten. Wanneer herstel niet meer mogelijk is en mensen in de laatste levensfase zijn gekomen, geven zij er vaak de voorkeur aan in hun eigen omgeving te blijven. Van familie en naasten vraagt dit veel inspanning en zorg. De ca. 50 vrijwilligers van de stichting zijn goed opgeleid en bieden steun vanuit het idee dat iedere mens uniek is en op eigen wijze met de dood zal omgaan. Naast emotionele steun bieden de vrijwilligers ook praktische steun aan mantelzorgers, familieleden en andere betrokkenen. Hulpaanvragen bij de Stichting Terminale Thuiszorg kunnen worden ingediend door de cliënt, de familie, de huisarts en betrokken hulpverleningsinstanties. Voor dit prachtige werk is de stichting afhankelijk van donaties en giften. Uw bijdrage is daarom zeer welkom! Aanvullende giften kunt u doen via rek nr: NL 95 RABO 0128085002 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Wassenaar. Meer informatie vindt u op www.terminalezorg.nl. Contactpersoon namens de PGW is Aat Schornagel (06 54938392).

De opbrengst van de collecte voor de ramp in Sulawesi is € 1.193,50. Het genoemde bedrag wordt verhoogd met een Diaconale gift van € 500,-, waardoor we uiteindelijk een bedrag € 1.693,50 kunnen overmaken.

Van uw interim-predikant

Met veel genoegen ben ik in de vorige maand met mijn werkzaamheden in uw midden begonnen. Helaas zijn er bij mij thuis zorgen om de gezondheid van mijn vrouw. Deze zijn juist nu ernstig toegenomen. Dat zal mijn werk in uw midden beïnvloeden. Daarom moet ik hierover berichten.

Bij mijn vrouw, Pauline Sloetjes, is twee jaar geleden een nier met een kwaadaardige tumor verwijderd. Vorig jaar zijn er uitzaaiingen gevonden. Daarop is zij begonnen aan een reeks medische behandelingen met levensverlenging als doel. Genezing is medisch gezien niet mogelijk. Deze maand bleek dat een behandeling waarvan we veel verwachtten niet gewerkt heeft. Zij is nu aan een waarschijnlijk laatste behandeling begonnen en heeft veel zorg nodig. Samen met onze zoon en dochter en vrienden kunnen we haar die zorg goed geven. Dat gebeurt bij ons thuis in Soest. Met regelmaat hebben we gesprekken met artsen en andere ondersteuners waar ik bij ben.

Ik meld u dit, omdat het kan voorkomen dat ik afspraken met u verzet, of moet afzeggen. Daarvoor vraag ik uw begrip. Het houdt ook in dat ik minder in uw midden werkzaam zal zijn dan ik had voorzien en gehoopt. In contact met collega's en de kerkenraad houden we de goede voortgang van het predikantswerk in het oog en nemen we maatregelen als dat nodig mocht zijn.

Via deze weg zal ik u op de hoogte houden als er ontwikkelingen zijn. Uiteraard begrijp ik dat dit vragen bij u kan oproepen. Tegelijk vind ik het lastig om in persoonlijk contact op vragen in te gaan, omdat de thuissituatie me emotioneert. Voor mij is het daarom het prettigst om gewoon met elkaar met het pastoraat en het vieren en de gemeenteopbouw bezig te zijn en ons daarop te concentreren. Daar heb ik ook zeker de energie en de aandacht voor. Daarin ervaar ik ook een bron van hoop en troost. In de collegialiteit en met moderamen en kerkenraad deel ik meer intensief wat er gaande is. Graag vraag ik ook daarvoor uw begrip. Als u dringend een predikant voor pastoraat nodig hebt, benadert u graag ds. de Klerk of ds. van der Boon.

Pieter van Winden

Messiaskerk Muziek Matinee

De serie Muziek Matinee's in de Messiaskerk start vanmiddag het nieuwe seizoen, met een optreden van het Voorschotens kamerkoor onder leiding van Nico Hovius. Het koor telt dertig leden en bereidt zich voor op een concert met liederen uit de Duitse romantiek van o.a. Brahms en Mendelssohn. Presentator is Jisk Heslinga. De Tea Inn begint als vanouds om 14.30 uur. Het concert is van 15.30 tot 16.30 uur.

Lezing in de Kievietkerk 29 oktober

De gemeente Wassenaar nodigt u graag uit voor de volgende duurzaamheidslezing . Op 29 oktober is ondernemer Suze Gehem onze gast in de Kievietkerk. Samen met Wubbo Ockels richtte zij in 2012 De Groene Grachten op. De gemeente heeft haar uitgenodigd te komen praten over de uitdagingen én (vooral) de enorme kansen die er liggen voor het verduurzamen van gebouwen en het cultureel erfgoed in het bijzonder. **Meer informatie en aanmelden:** www.wassenaar.nl/najaarslezing

Altijd Welkom

Woensdag 24 oktober a.s. is de heer Rob Schimmel bij ons te gast met het onderwerp: Hou je van Holland? U bent van harte welkom in de Messiaskerk om 14.30 uur.

De gespreksgroep o.l.v. B. Boonstra komt op dinsdag, 23 okt. bijeen om 11:00 uur in de Messiaskerk.

Postzegels voor de zending!

Wist u dat de zending nog altijd erg blij is met ingeleverde postzegels. Ieder jaar levert dat een bedrag van 30.000 euro op. Ook al krijgen wij allemaal minder post, het is toch de moeite waard. Wilt u uw postzegels kwijt, dan staat er in de hal van de Kievietkerk een pot waar u de zegels in kunt doen. Namens de zending hartelijk dank!

Weeksluiting Sophieke Huis

Vrijdagavond 26 oktober om 19.00 uur in de theaterzaal van het Sophiekehuis wordt de zangdienst geleid door ds. van der Boon. Cees van Delft begeleidt op het orgel de te zingen liederen. Jeanette van Delft, Ria Haasnoot en Barbera Mooiman zijn de gastvrouwen. Na de zangdienst is er een gezellig samenzijn in het restaurant. Deze weeksluitingen zijn voor iedereen toegankelijk. Allen hartelijk welkom!

Openstelling Dorpskerk

Iedere dinsdagmorgen van 10.30 uur tot 12.30 uur is de Dorpskerk geopend. In deze vakantietijd wordt er door veel bezoekers uit binnen en buitenland een bezoek gebracht aan deze mooie oude kerk en de reacties van de bezoekers zijn immer zeer bijzonder.

Ook de Noorderkapel, het z.g. stiltecentrum is dan open, evenals op de zondagen van 9.30 uur tot 10.00 uur en na de dienst tot 11.45 uur.

Gebedsbrief

Iedere week wordt er een gebedsbrief gemaakt en rondgestuurd per mail. De gebedspunten worden aangeleverd door mensen uit de gemeente. De brief wil een bemoediging zijn voor de gemeente en haar leden. Wilt u de brief ontvangen mailt U dan naar: gebedskringwassenaar@hotmail.com. De onderwerpen kunnen worden aangeleverd op dit mailadres of mondeling aan ons team : Ria Pronk, Ine Deckers en Meta Tukker.

Bezoeker? Wij nodigen u van harte uit om na de dienst een kopje koffie met ons te drinken.

Kerkelijk Bureau **W** www.pkn-wassenaar.nl
Schoolstraat 4 **E** info@pkn-wassenaar.nl
2242 KH Wassenaar **T** 070 5114068

Op de hoogte blijven via de App Protestant?
Scan dan deze code met Uw mobiele telefoon!



Kopij inleveren op donderdag vóór 18.00 uur : kerkbrief@yahoo.com / *Mevr. M KarmanDr. Doellmanlaan 14 /Tel.5115705*