

Geïnspireerd door
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)



Zondag 8 maart 2020
Kievietkerk
Voorganger: Ds. Jilles de Klerk
Organist: Anneke Jansen

Orgelspel

Welkom

Bemoediging

v. Onze hulp is in de naam van de Heer

g. die hemel en aarde gemaakt heeft

v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid

g. en niet laat varen het werk van zijn handen

Zingen (staande): Psalm 72: 1 en 4

Kyriëgebed

Zingen: lied 511: 1, 2, 5, 6 en 7

Met de kinderen

Wie was Dietrich Bonhoeffer?



Dietrich Bonhoeffer en Maria von Wedemeyer

Wie ben ik?

Wie ben ik? Vaak zeggen ze mij
dat ik kalm, blijmoedig en stevig
stap uit mijn cel, een landheer uit zijn slot.

Wie ben ik? Vaak zeggen ze mij
dat ik duidelijk ,vrij en vriendelijk
Spreek met mijn bewakers, ik als de gebieder.

Wie ben ik? Ook zegen ze mij
dat ik lijdzaam, glimlachend, fier
de rampzalige dagen verdraag als iemand gewend aan de zege.

Ben ik dat echt, wat anderen van me zeggen?
Of ben ik slechts dat wat ik ken van mezelf?
Een gekooide vogel, onrustig, ziek van verlangen,
happend naar adem, iemand knijpt me de keel dicht,
hongerend naar kleuren, naar bloemen, vogelgezing,
Dorstend naar woorden die goed doen, mensen dichtbij,
bevend van boosheid om willekeur, om de kleinzieligste kwetsing,
waanzin van wachten op grotere dingen,
machteloos en bezorgd om vrienden, eindeloos ver,
moe en te leeg om te bidden, te denken, scheppend bezig te zijn,
mat en bereid om van alles afscheid te nemen.

Wie ben ik? Deze of die?

Ben ik dan vandaag deze en morgen een ander,
ben ik beiden tegelijk? Voor de mensen een veinzer
en voor mezelf een zielige, zeurende zwakkeling.
Of lijkt wat in mij nog rest een verslagen leger,
dat in wanorde wijkt, de strijd al gewonnen.

Wie ben ik? Eenzaam getob spot met mij.
Wie ik ook ben, u kent mij, o God! Van u ben ik.

Dietrich Bonhoeffer

Zingen: Wie ben ik? (t: René van Loenen, m: psalm 139)

Wie ben ik, God? Ben ik de mens
die door de ander wordt gekend
als toonbeeld van lankmoedigheid,
van moed en zelfverzekerdheid,
die in gevangenschap de dagen
met milde ogen kan verdragen?

Wie ben ik, God? Ben ik de mens
die men alleen van buiten kent?
Zo kalm van binnen ben ik niet.
Ik huiver, voel mij leeg en ziek,
een wrak, ten dode opgeschreven.
Is dit mijn lot? Is dit mijn leven?

Ben ik een mens door u veracht
of hoopvol teken in de nacht?
Of en ik beide, door elkaar:
een trooster en een huichelaar?
Wie ik ook ben, gij kunt mij lezen,
ik hoor u toe met heel mijn wezen.

Gebed

Schriftlezing: Exodus 4: 18-31

Zingen: lied 941: 1, 2 en 4

Schriftlezing: Lucas 18: 31-34



Christen en heiden

Mensen gaan naar God in hun nood,
smeken om hulp, vragen om brood en geluk,
verlossing van ziekte, schuld en de dood.
Zo doen ze allen, christen of heiden.

Mensen gaan naar God in zijn nood,
Vinden hem dakloos, verarmd en veracht,
verzwolgen door zonder, zwakte en dood.
Christenen staan bij God in zijn lijden.

Naar alle mensen gaat God in hun nood,
verzadigt hun lichaam en ziel met zijn brood,
sterft voor christen en heiden de dood aan het kruis
en beiden vergeeft hij.

Dietrich Bonhoeffer

Zingen: Klein Credo (t: René van Loenen, m: lied 760)

Wie wanhoopt, roept de godsnaam aan
- in angst of waan,
in zielsverdriet -
of je nu Christus volgt of niet.

Wie schooiers hoop geeft, net als hij,
staat aan zijn zij,
ten prooi aan spot:
wie Christus volgt, omarmt zijn God.

God is intens met ons begaan,
draagt ons bestaan,
aanvaardt, vergeeft,
wie wel of niet uit Christus leeft.

Dietrich Bonhoeffer

Verkondiging

Zingen: lied 538

Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader

Inzameling van de gaven

1^e Diaconale collecte voor Noodfonds vluchtelingen

2^e collecte voor het werk van de Kerkrentmeester

3^e collecte voor het pastoraal werk in de gemeente

Zingen (staande): lied 799: 1, 2, 4 en 5

Zegen



Dietrich Bonhoeffer in een paar korte uitspraken:

- Wie leeft vanuit christelijk perspectief zoekt niet de radicaliteit maar ook niet het compromis
- Het is veel gemakkelijker te gehoorzamen door een bevel op te volgen dan in vrijheid na een zelfgekozen beslissing
- Niet het kwaad, maar onze zwakte is wat de menselijke waardigheid ten diepste verminkt en naar beneden trekt
- De bereidheid om schuld op zich te nemen en in vrijheid te leven is een noodzakelijk onderdeel van verantwoordelijk handelen
- Vrijheid is niet in de eerste plaats gericht op het individu, maar op de naaste
- Vrede is het tegendeel van zekerheid
- Bidt alsof alles van God afhangt, handelt alsof alles van jou afhangt.

Mededelingen:

- *Zondag 15 maart, 3^e zondag in de 40-dagentijd:*

*Kievietkerk, 10.00 uur, ds. Pieter van Winden, Kidschurch
Dorpskerk, 10.00 uur, ds. A.C. Kooijman, Oegstgeest
Messiaskerk, 10.00 uur, ds. T. Verbeek, Rotterdam*

- *Iedere woensdag: Ochtendgebed in de Kievietkerk, aanvang 10.00 uur.
Ingang onder de toren.*

