

LITURGIE

4^e zondag van de veertigdagentijd

14 maart

Messiaskerk



Voorganger: Ds. Esther de Paauw

Orgel: Nico Visscher

Zang: Caroline Strating

Orgelspel

Welkom en mededelingen

door de ouderling van dienst

Intochtslied: 122: 1 en 3

1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: 'Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!'
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

3. Bid heil toe aan dit Vredesoord:
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om 's Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Kyrie aansluitend lied 300a

Heer Jezus, koning en gezalfde Gods,
Heer, onze Heer, ontferm u over ons.
Heer Jezus, hogepriester, knecht van God,

Heer, onze Heer, ontferm u over ons.
Heer Jezus, woord en evenbeeld van God,
Heer, onze Heer, ontferm u over ons.
Heer Jezus, licht en aangezicht van God,
Heer, onze Heer, ontferm u over ons.
Heer Jezus, zoon van Adam, zoon van God,
Heer, onze Heer, ontferm u over ons.
Heer Jezus, onze broeder, onze God,
Heer, onze Heer, ontferm u over ons.

Bijbellezing: Jozua 4:19-5:1-12

Lied 811: 1, 2 en 3

1. Zoals een moeder zorgt
voor kinderen, haar toevertrouwd,
en waarborgt dat zij leven:
zo werkt een god van liefde, en geen uur
verflauwt zijn vuur.

Niet meer verstomt het woord
dat Gij ons hebt gegeven.

2. Het neemt ons bij de hand,
dat woord, geduldig voert het ons
uit angstland weg naar vrijheid.
Zo onbegaanbaar dwars die weg, zo hoog,
zo heet en droog –
laat mij niet moeten gaan
als Gij niet zelf nabij zijt.

3. Een waterval van licht,
van vreugde en gerede hoop,
van inzicht en vertrouwen:
zo overkomt Gij mensen, ik besta
uw woord en ga.
Nog weet ik niets van U,
ooit zal ik U aanschouwen.

Verkondiging:

Lied: 370: 1, 2 en 3

1. Vader, die woont in hemels licht, –
uw rijk geeft liefde een gezicht
uw naam is waard de hoogste eer!

Wij bidden om een ommekeer:
wek doden op, maak armen rijk,
laat komen, Heer, uw koninkrijk.

2. Uw wil geschiede, goede God,
laat ons niet over aan ons lot,
bewaar de aarde voor de dood
en geef van dag tot dag ons brood.
Vergeef als wij: laat uw geduld
steeds groter zijn dan onze schuld.

3. Leid ons niet in verzoeking, Heer,
verlos ons, maak ons meer en meer
tot mensen aan uw beeld gelijk –
want U behoort het koninkrijk,
de kracht, de hoogste heerlijkheid
nu en in alle eeuwigheid.

DIENST DER GEBEDEN

Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze Vader

Lied 351: 1, 2, 3

1. In U zijn wij begrepen,
in U zijn wij gedoopt.
Uw dood werd ons ten teken,
uw leven onze hoop.
Nu weten wij voorgoed:
Gij zult ons nooit begeven,
uw lichaam is ons leven,
uw offer is ons bloed.

2. Wij zijn in U begraven,
wij staan met U rechtop.
Wij zijn niet langer slaven,
maar kinderen van God.
Een wereld zijn wij oud,
maar nieuw als deze morgen,
geboren ongeborgen,
verloren tot behoud.

3. De dood van één voor allen
werd vruchtbaar in de tijd,
het zaai zaad is gevallen,
het loopt op oogsten uit.
De zondvloed is voorbij,
ziedaar de nieuwe oever,
een duif koert in het lofer,
dit is de overzij.

Zegen

Siloam Village is een christelijk herstellingsoord voor kinderen op Curaçao, dat door het echtpaar Robert en Durkje de Vries samen met vrijwilligers wordt gerund. In het Kinder Zorg Paviljoen worden zieke kinderen opgevangen van wie de ouders de intensieve zorg die deze kinderen nodig hebben niet kunnen betalen. Daarnaast biedt Siloam hulp aan arme mensen in de omgeving door middel van het verstrekken van voedsel, kleding en andere levensbenodigdheden.

Sinds het ontstaan van de coronapandemie vorig jaar is worden wekelijks zo'n tweehonderd warme maaltijden bereid en uitgedeeld. Door het vrijwel wegvallen van het toerisme op Curaçao is het aantal behoeftige mensen aanzienlijk gestegen. Het aantal werklozen is immers over 2020 gestegen met 4500, terwijl er geen WW-uitkering bestaat en de bijstandsuitkering ver beneden het bestaansminimum ligt.

Siloam ontvangt geen subsidie van de overheid en is volledig aangewezen op geldelijke steun van particulieren.

Uw financiële ondersteuning is noodzakelijk om de hulpverlening te kunnen voortzetten. Er zijn twee manieren waarop U dit kunt doen:

1) U kunt uw gave storten op: NL RABO 0373 7321 98 t.n.v.

Protestantse Gemeente Wassenaar inzake kerkelijke activiteiten onder vermelding: Collecte en datum(s).

2) U kunt ook een bijdrage geven (iDeal) via www.skgcollect.nl/97.

De link naar deze iDealbetaling is te vinden op website www.pkn-wassenaar.nl

De tweede collecte is voor de kerk.

-Via de Scipio-App kunt u (via Incasso) een collectetegoed kopen en vanuit dit tegoed een bijdrage aan de wekelijkse collecte doen.

- U kunt via www.skgcollect.nl/97 een bijdrage doen (iDeal).

- U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL34 RABO 0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te

Wassenaar o.v.v. kerkelijke activiteiten. De collectes zullen verdeeld worden over diaconie en kerk.