

Orde van dienst
voor zondag 27 september
Gemeentezondag ochtenddienst



Voorgangers: Ds. Jilles de Klerk en Ds. Esther de Paauw
Organist: Rijk Jansen
m.m.v. cantorij o.l.v. Anneke Jansen
Anne-Tjerk Mante

Liedjes van het Goede Leven

Welkom

Lied: Huis van God en huis van mensen

(melodie: Alle eer en alle glorie)

1. Huis van God en huis van mensen,
Schuilplaats door de eeuwen heen,
Zoveel dromen en gebeden
Hielden hout en steen bijeen.
Hier begroet en ontmoet
God ons met zijn groots tegoed!

3. Huis van God onder de mensen
Waar het Woord gedijen moet,
Uitgezaaid op hoop van zegen,
Zaad dat draagt in overvloed.
Hier begroet en ontmoet
God ons met zijn groots tegoed!

7. Als een smidse van de liefde,
Die de winter zelfs verduurt,
Blijven wij dit huis beheren,
Door de Geest zelf aangevuurd.
Hier begroet en ontmoet
God ons met zijn groots tegoed!

Bemoediging en Groet

Gebed

Loflied: 869: 1, 5 en 6

1. Lof zij de Heer, ons hoogste goed,
oorsprong van al het goede,
de God die louter wonderen doet.
Wij leven in zijn hoede,
die onze vrede is, onze vreugd,
in wie zich heel ons hart verheugt.
Geef onze God de ere!

5. Wie alle troost ontberen moet
en wien geen mens kan helpen,
houd moed, – God zal met overvloed
van heil u overstelpen.
Hij buigt zich over het bestaan
van hen die door de diepten gaan.
Geef onze God de ere!

6. Ik wil U, Heer, mijn leven lang
van ganser harte prijzen
en in mijn lied, mijn lofgezing
mijn dank aan U bewijzen.
Mijn hart, verheug u in de Heer,
lichaam en ziel, verblijd u zeer!
Geef onze God de ere!

Het Goede Leven quiiiiizzz

Kinderlied: 8b

1. Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

2. Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

3. Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

4. Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit.
Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

5. Zie ik de zon, de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Bijbellezing: Daniël 1

Cantorij: Lied van het reine leven

1. Gij hebt de aarde ons gegeven,
Een overvloeiend land,
En heel het rijk veelsoortig leven
Legt Gij in onze hand.
Leer daarom Heer, ons onderscheiden
Wat rein is en onrein,
Dat wij niet als een blinde heiden
Verslaafd onmatig zijn.

2. Het lam is ons het beeld gebleken
Van offervaardigheid,
De stomme vis een sprekend teken
Van uw barmhartigheid;
Maar laat ons leven toch niet stuiten
Op onderaardse macht:
Dat niet de slang en 't onderkruipsel
Ons bindt met duivelskracht.

3. Wij willen heilig zijn, o Here,
Gelijk Gij heilig zijt.
We zullen heel ons leven leren
Aan uw voorzienigheid.
Dan zal men tot in verre landen
Uw majesteit verstaan,
Omdat ons hart en mond en handen
In dienst staan van uw naam

Overdenking

Lied 880: 1, 2, 3 en 4

1. Het leven op aarde is vreugde en rijkdom,
ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt
haar mee,
het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen,
van ster tot onstuimige zee.

2. Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid
stroomt over in arbeid, in passie en pijn,
in de hectische steden en de stilte van wijsheid
in elk kind, onbevangen en klein.

3. Dit leven op aarde: een bron van genezing,
welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied.

Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde,
bevrijdt onze ziel van verdriet.

4. Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper,
wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit.
Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede
tot ons leven zijn tijd heeft voltooid.

Dankgebed - voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Straks weer bijeen

Slotlied: 654: 1, 2, 4 en 6

1. Zing nu de Heer, stem allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht
in 't licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.

2. Maar wij verkozen 't duister meer
dan 't licht door God geschapen
en dwaalden weg van onze Heer
als redeloze schapen.
Wij hebben dag en nacht verward,
de nacht geprezen in ons hart
en onze dag verslapen.

3. Maar God heeft naar ons omgezien!
Wij, in de nacht verdwaalden, –
hoe zou het ons vergaan, indien
Hij ons niet achterhaalde,
indien niet in de duisternis
het licht dat Jezus Christus is
gelijk de morgen straalde.

6. Zing dan de Heer, stem allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in 't licht
van zijn genadig aangezicht.
In Christus is ons leven!

Zegen