

# **Paasmorgen 21 april 2019**

*Messiaskerk Wassenaar*

## **Het is wat het is**

Het is onzin  
zegt het verstand  
Het is wat het is  
zegt de liefde

Het is ongeluk  
zegt de berekening  
Het is alleen maar verdriet  
zegt de angst  
Het is uitzichtloos  
zegt het inzicht  
Het is wat het is  
zegt de liefde

Het is belachelijk  
zegt de trots  
Het is lichtzinnigheid  
zegt de  
voorzichtigheid  
Het is onmogelijk  
zegt de ervaring  
Het is wat het is  
zegt de liefde

*Erich Fried*  
*Vertaling: Remco*  
*Campert*

**Het is wat  
het is, zegt  
de liefde**



## **Muziek door orgel en trompet: Sonata van Henry Purcell**

### **Als intochtslied zingen we Lied 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen**

*Tijdens dit lied wordt de nieuwe Paaskaars binnengebracht  
De nieuwe kinderwoorddienstvaars en de Bijbel, bloemen, het  
Avondmaalsstel, de kan met doopwater.  
De kerkenraad volgt*

### **Lezing Johannes 20:1-8**

*Kinderen lezen uit de kinderbijbel*

1. Maria bleef staan bij het lege graf. 'Gaan jullie maar', zei ze tegen Johannes en Petrus. 'Ik blijf hier.' Huilend bleef ze bij de ingang van het graf staan. Pas toen Petrus en Johannes weg waren, ging ze voorzichtig naar binnen. Maar wat was dat? Op de plaats waar Jezus gelegen had, zag ze een engel in witte kleren. Maria schrok. Ze beefde over haar hele lichaam.

2. 'Je hoeft niet bang te zijn', zei de engel. 'Vertel eens, waarom huil je?' 'Omdat Jezus is verdwenen. Zijn lichaam is weg!' riep Maria. Ze draaide zich om en liep snikkend weg.

3. In de tuin van de begraafplaats stond een man. 'Wat is er aan de hand?' vroeg hij vriendelijk. Maria dacht dat het de tuinman was. Hij was zeker de plantjes aan het verzorgen. 'Weet u soms waar ik het lichaam van Jezus kan vinden? Het is weg.'

4. De man keek Maria aan en zei: 'Maria, herkén je me niet meer?' Toen zag ze het. Het was Jezus. Maria kon haar ogen niet geloven. 'Je leeft!' riep ze. 'Je leeft! En iedereen dacht dat je dood was!'

5. Jezus glimlachte. 'Ik was ook dood. Drie dagen lang. Maar nu leef ik weer.' 'Wat geweldig,' zei Maria blij. 'Dan wordt het weer net als vroeger'

6. Jezus schudde zijn hoofd. 'Dat gaat niet. Ik zal hier niet lang meer kunnen blijven.' 'O', zei Maria verward. 'Ga naar mijn leerlingen,' zei Jezus. 'Vertel hun dat je mij hebt gezien. Dat ik leef.'

*allen gaan - zo mogelijk- staan*

**We zingen Lied 624 Christus onze Heer verrees**

**Bemoediging en groet**

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

**G: DIE HEMEL EN AARDE TOT LEVEN BRENGT**

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

**G: DIE MET ZIJN LIEFDE DE DOOD OVERWINT**

V: Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader en van Jezus Christus onze Heer

**G: AMEN**

*Allen gaan zitten*

*Heer, nu U leeft, bidden wij U*

*Ontferm U over ons*

**Kyriegebed**

**We zingen "De Heer is waarlijk opgestaan"**

*Allen Refrein en couplet 1:*

Refrein C<sup>7</sup> F Dm C<sup>7</sup> Dm, Gm Bes

De Heer is waar-lijk op-ge-staan, hal-le-lu-

F Dm C<sup>7</sup> F Dm, Am

ja! 1. Je-zus deed de dood te-niet. Zing daar-

C<sup>7</sup> F

D.C.

om het hoog-ste lied.

(*allen refrein:*) De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

2. (vrouwen) Vrouwen uit Jeruzalem  
kwamen vroeg en zochten Hem.

3. (mannen) En hoe groot was hun verdriet,  
want zij vonden Jezus niet.

(*allen:*) De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

4. (vrouwen) Maar een engel sprak hen aan:  
'Die gij zoekt is opgestaan.'

(*allen:*) De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

5. (mannen) 'Denkt toch aan Zijn eigen woord,  
dat gij vroeger hebt gehoord.'

(*allen:*) De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

6. (allen) 'Hij, de grote Mensenzoon,  
gaat door 't graf heen naar Zijn troon'.

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

7. (allen) 'Zoekt Hem bij de doden niet,  
maar zingt mee het hoogste lied'.  
De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja

*Kinderen gaan aansluitend naar de kinderwoorddienst, tieners  
naar de jeugdnevendienst*

## **DIENST VAN HET WOORD**

### **Gebed om de verlichting door de Heilige Geest**

#### **Kolossenzen 3:1-4**

*Ernst van Hoek*

<sup>3</sup>Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. <sup>2</sup>Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. <sup>3</sup>U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. <sup>4</sup>En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.

### **We zingen Lied 118:1 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen**

#### **Verkondiging**

**We zingen met orgel en trompet Lied 630, Sta op, een morgen ongedacht**

## **DIENST DER GEBEDEN**

**Voorbeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden "onze Vader"**

#### **Mededelingen en collecten**

*U kunt een ingevuld strookje meenemen van de schaal.*

1<sup>e</sup> collecte: De Bakkerij (Leiden)

2<sup>e</sup> collecte: Werk kerkrentmeesters

## Tijdens de collecten spelen orgel en trompet "Trumpet

### Voluntary" G.F.Händel

*De kinderen komen terug*

**Met de kinderen zingen we het projectlied van de lijdenstijd tot aan Pasen, "Wij bidden om een nieuw begin":**

#### Refrein

Wij bid - den om een nieuw\_ be - gin, een nieuw be - gin van le - ven. God,

stuur ons toch uw we - reld in om lief - de door te ge - ven.

#### Couplet

7 Je - zus gaf hoop aan de men - sen in nood. Maar wie hielp hem in het

7 uur van zijn dood? God laat niet los waar hij ooit aan be - gon.

7 Hij geeft het le - ven als licht van de zon. Wij

#### Refrein

Wij bid - den om een nieuw\_ be - gin, een nieuw be - gin van le - ven. God,

stuur ons toch uw we - reld in om lief - de door te ge - ven.

*allen gaan zo mogelijk staan*

**Zegen** (met gesproken “amen” door de voorganger)

**Aansluitend zingen we Lied 634, U zij de glorie**

**Orgelspel, Parafrase over “U zij de Glorie”**

*Jaap van Noortwijk*

*U bent van harte welkom om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie / thee. Wilt u iets vragen en/of opmerken dan kunt u terecht bij de predikant en de ouderling van dienst, in de hal. Of bel, mail met 0612171113, pieter@interimpredikant.nl*

---

### **Colofon**

*Voorganger: ds. Pieter van Winden*

*Ouderling van dienst: Ernst van Hoek*

*Diakenen van dienst: Gina van Kesteren*

*Orgel: Nico Visscher*

*Trompet: Lars Zender*

*Beamer: Mieke van den Berg, Dirk Idzinga*

*De liturgie werd aan u uitgereikt door Jaap en Marty Terpstra*

*Leiding crèche: Annemarie Hoogendoorn*

*Kinderwoorddienst: Paul Koster en Luna Mewissen*

*Jeugdnevendienst: Aad de Winter*

